

## ONLINE KERKDIENTST



Orde van dienst  
op 10 mei 2020 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: ds. Ernst van Gulik  
Organist : Freek Reitsema

---

### **- Woord van welkom**

### **- Zingen, uit Liedboek, 90: 1, 6 Gij zijt geweest, o Heer**

- 1** Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen  
de zekerheid van allen die U vrezen.  
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:  
wij zijn in uw ontferming opgenomen.  
Wij mogen bouwen op de vaste grond  
van uw beloften en van uw verbond.
  
- 6** Zeventig, tachtig jaren mensenleven,  
is dat, o Heer, om hoog van op te geven?  
't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen  
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen.  
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag,  
dat in ons hart de wijsheid wonen mag.

### **- Stil gebed**

### **- Bemoediging en groet**

### **- Gebed**

### **- Zingen, uit Liedboek, 1008: 1, 2 ,3, Rechter in het licht verheven**

- 1.** Rechter in het licht verheven,  
Koning in uw majesteit,  
louter ons geringe leven,  
scheld ons onze schulden kwijt,  
laat uw vleug'len ons omgeven,  
troost ons met uw tederheid.

- 2** Hoor de bittere gebeden  
om de vrede die niet daagt.  
Zie hoe diep er wordt geleden,  
hoe het kwaad de ziel belaagt.  
Zie uw mensheid hier beneden,  
wat zij lijdt en duldt en draagt.
- 3** Houd wat Gij hebt ondernomen,  
klief het duister met uw zwaard.  
Kroon de menselijke dromen  
met uw koninkrijk op aard.  
Laat de vrede eind'lijk komen,  
die uw hart voor ons bewaart.

## **- 10 Geboden**

### **- Gebed om de heilige Geest**

### **- Lezing in de Bijbel: Filippenzen 3: 1-11**

<sup>1</sup>Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil. <sup>2</sup>Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze!

<sup>3</sup>Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf, <sup>4</sup>hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker.

<sup>5</sup>Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreëer met de wetsopvatting van een farizeeër <sup>6</sup>en heb de gemeentefanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. <sup>7</sup>Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen.

<sup>8</sup>Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen <sup>9</sup>en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.

<sup>10</sup>Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, <sup>11</sup>in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.

**- Zingen, uit Liedboek voor de kerken,  
Gezang 653: 1, 2, 3 U kennen, uit en tot u leven,**

- 1** U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!
  
- 2** Gij zijt het brood van God gegeven,  
de spijs van de eeuwigheid;  
Gij zijt genoeg om van te leven  
voor iedereen en voor altijd.  
Gij voedt ons nog, o hemels brood,  
met leven midden in de dood.
  
- 3** O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is..

**- Verkondiging**

**Christus kennen**

**- Muzikaal intermezzo**

**- William Boer, I.C.-verpleegkundige en zijn vriendin Annewil de Jong,  
verzorgende, schreven samen een lied over Corona. Melodie "Samen in  
de naam van Jezus", Evangelische liedbundel 218)**

- 1** Here God wij komen tot U  
in een bange donkere tijd,  
heel de wereld is verslagen  
en we voeren allen strijd.  
Breng ons, Here op de knieën,  
dat wij U belijden, Heer'.  
U staat boven alle dingen,  
leer ons leven tot Uw eer!

4. Wilt U voor de dokters zorgen,  
en voor allen in de zorg?  
Geeft u wijsheid en veel liefde,  
toon Uw Vaderlijke zorg!  
Breng ons, Here op de knieën,  
dat wij U belijden, Heer'.  
U staat boven alle dingen,  
Leer ons leven tot Uw eer!
5. Heel veel mensen zijn nu werkloos  
en verdienen nu geen geld.  
Heer, U weet, dat geeft veel zorgen,  
we voelen ons zo erg gevelde!  
Breng ons, Here op de knieën,  
dat wij U belijden, Heer'.  
U staat boven alle dingen,  
leer ons leven tot Uw eer!
7. Heer', ik mag toch alles vragen?  
Als ik bang ben, vol verdriet?  
Wilt u daarom naar ons luisteren?  
Hoor, verhoor toch ook dit lied!  
U bent Wonderlijk, U bent Raadsman,  
U bent toch de sterke God!  
Brengt U dan Uw eigen vrede,  
wees bewogen met ons lot!.

**- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader**

**- Zingen, Liedboek, 216: 1, 2, 3 Dit is een morgen**

- 1 Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingen de vogels, geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.
- 2 Dauw op de aarde zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
- 3 Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

**- Zegen**