

ONLINE KERKDIENT



Orde van dienst
op 24 mei 2020 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen

Voorganger: ds. Ernst van Gulik

Muzikale begeleiding : Moniek Timmer en Mirjam de Jong - Timmer

- Woord van welkom

- Zingen, uit Liedboek, Psalm 150: 1

- 1** Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

- Stil gebed

- Bemoediging en groet

- Bloemschikking

- Gebed

- Woord van genade

- Zingen, uit Liedboek, 885: 1, 2 Groot is uw trouw, o Heer

- 1** Groot is uw trouw, o Heer,
Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart,
Dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.

- 2** Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
Blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond

- Gebed om de heilige Geest

- Muzikaal intermezzo, "Heel ons leven"

- Lezing in de Bijbel: Johannes 14: 15-21

¹⁵ Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. ¹⁶ Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: ¹⁷ de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. ¹⁸ Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. ¹⁹ Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. ²⁰ Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. ²¹ Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.'

- Zingen, uit Liedboek voor de kerken, Gezang 234: 1, 2
Al heeft Hij ons verlaten,

- 1** Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2 Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

- Verkondiging

‘Ik laat jullie niet als wezen achter...’

- Muzikaal intermezzo, “Ik zal er zijn”

- Zingen, uit de Evangelische liedbundel 226: 1,2 Heer, ik kom tot u

1 Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde

Refrein:

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

2 Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde

Refrein:

Houd mij vast
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader

- Zingen, uit Liedboek 871: 1, 3, 4 Jezus zal heersen waar de zon

- 1** Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
- 3** Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.
- 4** Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

- Zegen