

## ONLINE KERKDIENT



Orde van dienst  
op 3 mei 2020 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: mevr. H. Stuit-Vogelzang  
Organist : Moniek Timmer

---

### **- Woord van welkom**

### **- Zingen lied 66: 1,2 Breek aarde uit in jubelzangen**

- 1** Breek, aarde, uit in jubelzangen,  
Gods glorieijke naam ter eer.  
Laat van alom Hem lof ontvangen.  
Geducht zijn uwe daden, Heer.  
Uw tegenstanders, diep gebogen,  
aanvaarden veinzend uw beleid.  
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,  
psalmzingen uwe majesteit.
- 2** Komt, ziet nu de geduchte werken  
die God aan mensen heeft gedaan;  
Hij stelde aan de waat'ren perken,  
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.  
Laat zich ons hart in Hem verblijden:  
God houdt de volken in het oog.  
Zijn rijk is over alle tijden.  
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

### **- Votum en Groet**

### **- Gebed**

### **- Woord van genade**

### **- Zingen lied 655 alle 5 verzen Zing voor de Heer een nieuw gezang**

- 1.** Zingt voor de Heer een nieuw gezang!  
Hij laaft u heel uw leven lang  
met water uit de harde steen.  
Het is vol wondren om u heen.

- 2** Hij gaat u voor in wolk en vuur,  
gunt aan uw leven rust en duur  
en geeft het zin en samenhang.  
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!
- 3** Een lied van uw verwondering  
dat nòg uw naam niet onderging,  
maar weer opnieuw geboren is  
uit water en uit duisternis.
- 4** De hand van God doet in de tijd  
tekenen van gerechtigheid.  
De Geest des Heren vuurt ons aan  
de heilige tekens te verstaan.
- 5** Wij zullen naar zijn land geleid  
doorleven tot in eeuwigheid  
en zingen bij zijn wederkeer  
een nieuw gezang voor God de Heer.

**- Leefregels**

**- Gebed voor het openen van de Bijbel**

**- 1e lezing psalm 23**

<sup>1</sup>Een psalm van David.  
De HEER is mijn herder,  
het ontbreekt mij aan niets.

<sup>2</sup>Hij laat mij rusten in groene weiden  
en voert mij naar vredig water,  
<sup>3</sup>hij geeft mij nieuwe kracht  
en leidt mij langs veilige paden  
tot eer van zijn naam.

<sup>4</sup>Al gaat mijn weg  
door een donker dal,  
ik vrees geen gevaar,  
want u bent bij mij,  
uw stok en uw staf,  
zij geven mij moed.

<sup>5</sup>U nodigt mij aan tafel  
voor het oog van de vijand,  
u zalft mijn hoofd met olie,  
mijn beker vloeit over.

<sup>6</sup>Geluk en genade volgen mij  
alle dagen van mijn leven,  
ik keer terug in het huis van de HEER  
tot in lengte van dagen.

### **- Zingen lied 23b: 1,2,5 De Heer is mijn Herder,**

**1** De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan waatren der rust.

**2** De Heer is mijn Herder!  
Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt me als ik wankel,  
Hij draagt me als ik viel.

**5** De Heer is mijn Herder!  
Hem blijf ik gewijd!  
'k zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde me altijd.

### **-2e lezing Johannes 10:1-10**

#### **De goede herder**

10<sup>1</sup>Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. <sup>2</sup>Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. <sup>3</sup>Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. <sup>4</sup>Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. <sup>5</sup>Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.' <sup>6</sup>Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.

<sup>7</sup>Hij ging verder: 'Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. <sup>8</sup>Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. <sup>9</sup>Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. <sup>10</sup>Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

## **- Zingen leid 653: 1,6,7 U kennen uit en tot U leven**

- 1** U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!
- 6** Gij zijt tot herder ons gegeven,  
wij zijn de schapen die Gij weidt;  
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
Heer, die ons voorgaat door de tijd.  
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet.
- 7** O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is.

## **- Overdenking**

### **- Muzikaal intermezzo**

## **- Zingen lied 657: 1, 4 Zolang wij ademhalen**

- 1** Zolang wij ademhalen,  
schept Gij in ons de kracht,  
om zingend te vertalen,  
waartoe wij zijn gedacht.  
Elkaar zijn wij gegeven,  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven,  
geeft stem aan onze dank.
- 4** Ons lied wordt steeds gedragen,  
door vleugels van de hoop,  
het stijgt de angst te boven,  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten,  
het komend bruiloftsfeest.

**- Gebed**

**- Slotlied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn**

- 1** Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.
- 2** Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.
- 3** Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.
- 4** Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

**- Wegzending**

**- Zingen 708: 1,6 Wilhelmus van Nassouwe**

- 1** Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  
den koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.
- 6** Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer!  
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.