

## ONLINE KERKDIENT



Orde van dienst  
op 26 april 2020 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: ds. Ernst van Gulik  
Organist : Egbert van Goor

---

### **- Woord van welkom**

### **- Zingen, uit Liedboek, 91a: 1, 2, 3**

- 1** Wie in de schaduw Gods mag wonen,  
hij zal niet sterven in de dood.  
Wie bij hem zoekt een onderkomen  
vindt eenmaal vrede als zijn brood.  
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om hem heen als vriend.  
En Hij verlost hem van het kwade,  
opdat hij eens geluk zal zien.
  
- 2** Engelen zendt Hij alle dagen  
om jou tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen je op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn.  
Geen bange nacht zal je doen beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt.  
Lengte van leven zal God geven,  
rust aan de oever van een beek.
  
- 3** Geen duister zal je overvallen,  
er is een licht dat eeuwig brandt.  
Duizenden doden kunnen vallen, –  
jij blijft geschreven in Gods hand.  
God is een schild voor zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen.

### **- Stil gebed**

### **- Bemoediging en groet**

### **- Gebed**

## **- Woord van genade**

### **- Zingen, uit Liedboek, 655: 1, 2, 5**

- 1.** Zingt voor de Heer een nieuw gezang!  
Hij laaft u heel uw leven lang  
met water uit de harde steen.  
Het is vol wondren om u heen.
- 2** Hij gaat u voor in wolk en vuur,  
gunt aan uw leven rust en duur  
en geeft het zin en samenhang.  
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!
- 5** Wij zullen naar zijn land geleid  
doorleven tot in eeuwigheid  
en zingen bij zijn wederkeer  
een nieuw gezang voor God de Heer.

## **- Gebed om de heilige Geest**

### **- Lezing in de Bijbel: Psalm 4**

<sup>1</sup>Voor de koorleider. Bij snarenspeel. Een psalm van David.

<sup>2</sup>Antwoord mij als ik roep,  
God die mij recht doet.  
Geef mij ruimte als ik belaagd word,  
wees genadig, hoor mijn gebed.

<sup>3</sup>Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,  
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad?

<sup>4</sup>De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is,  
de HEER luistert als ik tot hem roep.

<sup>5</sup>Beef voor hem en zondig niet,  
bezin u in de nacht en zwijg.

<sup>6</sup>Breng de juiste offers,  
heb vertrouwen in de HEER.

<sup>7</sup>Velen zeggen: 'Wie maakt ons gelukkig?' –  
HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.

<sup>8</sup>In u vindt mijn hart meer vreugde  
dan zij in hun koren en wijn.

<sup>9</sup>In vrede leg ik mij neer  
en meteen slaap ik in,  
want u, HEER, laat mij wonen  
in een vertrouwd en veilig huis.

**- Zingen, uit het Liedboek voor de kerken,  
Gezang 220: 1, 2 Jezus is ons licht en leven**

- 1** Jezus is ons licht en leven  
Hij, die, aan het kruis geheven  
met zijn bloed ons heeft gekocht  
heeft nu vorstlijk overmocht  
Hij kan niet gebonden wezen  
als een held is Hij verrezen  
Halleluja! Halleluja.
  
- 2** Hij heeft ridderlijk gestreden  
hel en duivel neergetreden  
woedt de vijand nog zo zeer  
schaden kan hij ons niet meer  
Sion moet Hem dank bewijzen  
en met luider stemme prijzen  
Halleluja! Halleluja

**- Karlijn zingt: One call away...**

<https://youtu.be/1hx2ynaUaHY>

**- Verkondiging**

**‘De Heer luistert  
als ik tot hem roep’**

**- Muzikaal intermezzo**

**- Zingen, uit Liedboek, 654: 1, 6 Zingt nu de Heer, stemt allen in**

- 1** Zingt nu de Heer, stemt allen in  
met ons die God lofzingen,  
want Hij deed ons van het begin  
verrukkelijke dingen.  
Hij heeft het menselijk geslacht  
in 't licht geroepen en bedacht  
met louter zegeningen.

**6** Zingt dan de Heer,  
stemt allen in met ons die God lof geven:  
Hij schiep ons voor een nieuw begin,  
hoeveel wij ook misdreven.  
Hij riep ons uit de nacht in 't licht  
van zijn genadig aangezicht.  
in Christus is ons leven!

**- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader**

**- Zingen, uit Liedboek, 657: 1, 3, 4 Zolang wij ademhalen**

**1** Zolang wij ademhalen,  
schept Gij in ons de kracht,  
om zingend te vertalen,  
waartoe wij zijn gedacht.  
Elkaar zijn wij gegeven,  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven,  
geeft stem aan onze dank.

**3** Het donker kan verbleken,  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen,  
zing dan uit alle macht.  
God, laat het nooit ontbreken,  
aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent,  
dit lieve leven lang.

**4** Ons lied wordt steeds gedragen,  
door vleugels van de hoop,  
het stijgt de angst te boven,  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten,  
het komend bruiloftsfeest.

**- Zegen**