

KERKDIENTST



Orde van dienst
op 1 november 2020 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: da. Mulderij, Grootegast
Pianiste: Moniek Timmer
Lector: Marjan Ruiter

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

- Woord van welkom en afkondigingen

- Aanvangslied: 276:1 en 2

1. Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.
2. Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

- Bemoediging

V: Helpen doet de Heer onze God

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: die trouw blijft over grenzen heen

G: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS

- Drempelgebed

- Kyriëgebed

- Glorialied: lied 705,1 en 4

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!.
14. Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der heren Heer!

DIENST VAN HET WOORD

- Gebed van de zondag

- Gebed om het licht van de Heilige Geest bij de opening van de Schriften.

- Schriftlezing: Spreuken 1,1-9

¹Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. ²Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht ³en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. ⁴Ze vormen het ongeoeffende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. ⁵Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven ⁶deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden. ⁷Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.

Hoed je voor slecht gezelschap

⁸Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader,
verwaarloos niet wat je moeder je leert.

⁹Hun lessen zijn een sierlijke krans om je hoofd,
ze zijn een ketting om je hals..

- Lied: Psalm 111: 1 en 6

1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
de Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

6. Van alle wijsheid het begin
is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

- Overdenking

- Lied: 704: 1 en 2

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood..
2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

DIENST VAN GEBEDEN

- Dank- en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader...

- Slotlied lied 419, alle verzen

1. Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan –
mensen veel geluk.
2. Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.

3. Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.

- **Zegen**