

KERKDIENTST



Orde van dienst
op 15 november 2020 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: ds. Ernst van Gulik
Pianiste: Moniek Timmer

- **Woord van welkom**

- **Lied 213, uit Zingend gezegend, melodie van Psalm 84**

1. Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

- **Stil gebed**

- **Bemoediging en groet**

- **Gebed om vergeving**

- **Woord van genade**

- **Lied 280: 1,7 uit Liedboek**

1. De vreugde voert ons naar dit huis,
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
7. Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht..

- **Gebed om de heilige Geest**

- Lezing in de Bijbel: Psalm 61

¹Voor de koorleider. Bij snarenspeel. Van David.

²Hoor, o God, mijn smeken,
sla acht op mijn gebed,

³van het einde der aarde roep ik u aan,
want mijn hart bezwijkt.

Breng mij op de rots hoog boven mij,

⁴u bent altijd mijn schuilplaats geweest,
een toren te sterk voor de vijand.

⁵Laat mij altijd wonen in uw tent,
veilig verscholen onder uw vleugels, sela

⁶u hoort mijn geloften, God,
u beloont wie uw naam vereren.

⁷Voeg dagen toe aan de dagen van de koning,
dat zijn jaren duren van geslacht op geslacht.

⁸Wil zijn troon altijd beschermen, God,
laten trouw en waarheid over hem waken.

⁹Dan zal ik uw naam voor altijd bezingen,
en mijn geloften volbrengen, dag na dag..

- Lied 62, uit Liedboek

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen..

- Verkondiging

**U bent altijd
mijn schuilplaats
geweest**

- Muzikale bijdrage

- Dankgebed en voorbeden

- Lied 886:1, uit Liedboek

2. Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

- Zegen