

KERKDIENST



Orde van dienst *EEUWIGHEIDSZONDAG*
op 22 november 2020 aanvang 14:00 uur
in de Hoeksteen

Voorganger: Elly de Rover en Henny Stuur-Vogelzang
Organist: Niek Schuringa
Pianiste: Moniek Timmer

- **Afkondigingen**

- **Luisteren naar: lied 286 Waar de mensen dwalen in het donker**

1. Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag..

- **Votum en groet**

- **Lied 286: 2**

2. Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

- **Uitleg bloemstuk**

- **Gebed**

- Lied 286: 2

3. Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

- Bericht van overlijden

- 1e lezing ps. 91:1-2 en 14-16 uit de Bijbel in gewone taal

Ik vertrouw op de Heer

91 ¹Bij de Heer ben ik veilig,
hij is de allerhoogste God.
Bij hem vind ik rust,
hij is de machtige God.
²Daarom zeg ik tegen hem:
'U beschermt me,
ik hoef niet bang te zijn.
Op u vertrouw ik.'

De Heer is altijd bij je

¹⁴Dit heeft de Heer beloofd:
'Omdat je mij liefhebt, zal ik je redden.
Ik zal je beschermen, omdat je mij kent.
¹⁵Als je mij roept, geef ik antwoord.
Als er gevaar is, ben ik bij je.
Ik zal je bevrijden, ik zal je gelukkig maken,
¹⁶en ik geef je een lang leven.
Ik, de Heer, zal je redden,
en jij zult dat zien.'

- Lied 791: 1,4,6 Liefde, eenmaal uitgesproken

1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

- 2e lezing: 2 Korintiërs 1:3-7 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

God geeft moed in het lijden

³Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost ⁴en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. ⁵Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. ⁶Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. ⁷De hoop die wij voor u hebben is gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.

- Abba Vader gespeeld door Niek en Moniek

- Overdenking

- Meditatief orgel/piano spel

- *Gedachtenis*

Inleiding

1e couplet op melodie ps 91

1. Die ons in 't hart geschreven staan
en onze dagen deelden,
ons in de dood zijn voorgegaan,
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,
van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre, koude dood
hun naam nog overnachten?

Gedenken de namen (1^e 25)

2e couplet

2. De naam, waarmee zij zijn genoemd staat in Gods hand geschreven en zal door alle donker heen toch onuitwisbaar blijven.
In Christus is hun naam bewaard, naar Hem blijven zij heten.
Hij wekt hen uit de slaap en zal

Gedenken namen (2^e 25)

3e couplet

3. Gedenkt hen, die gestorven zijn;
Gods licht zal voor hen dagen,
en alle tranen, alle pijn
zal Hij zich eigen maken,
totdat de droom verkeert in zien,
verwachten wordt tot weten
en wij in zijn volmaakte licht
voorgoed in Christus leven.

Vol herinnering zijn onze gedachten,
vol verdriet omdat hun leven ten einde ging,
vol dankbaarheid om wat zij ons gaven.

Stilte

- **Gedicht**

- **Gebed**

- **Slotlied: lied 726: 1,5,6**

1. Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

5. Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

6. God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.!

- Zegen