

KERKDIENTST



Orde van dienst
op 29 november 2020 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: ds. Ernst van Gulik
Organist: Freek Reitsema
M.m.v.: Koortje

- **Woord van welkom**

- **Lied 72: 1,4 Liedboek**

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

- **Stil gebed**

- **Bemoediging en groet**

- **Fleur Heghi brandt de kaars van Advent en leest**

*"Zie jij al wat? Het eerste kaarsje brandt.
En als je heel goed kijkt, dan zie je iets van de belofte;
Van toen, voor nu en voor altijd."*

- **Project van Advent**
- **Bloemschikking van Advent**
- **Gebed om vergeving**
- **Woord van genade**
- **Lied 283: 1,3,4,5, uit Liedboek**

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid

5. Die ons naam voor naam wilt noemen
al uw liefde ons besteedt
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee.

- **Opdracht**
- **Gebed om de heilige Geest**
- **Lezing in de Bijbel: Marcus 13: 24-27**

²⁴Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, ²⁵de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. ²⁶Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. ²⁷Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.

Lied 462: 1,4,5,6 Liedboek

1. Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?
4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.
5. Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.
6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal en kind ons komen redden
dat het licht der wereld is..

- Verkondiging

**dan zal men
de Mensenzoon
zien komen**

- Lied 444: 1,2,5, uit Liedboek

1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.!

- **Dankgebed en voorbeden**

- **Lied 442: 1, uit Liedboek**

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

- **Zegen**