

## KERKDIENST



Orde van dienst  
op 27 december 2020 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: ds. H.C. Mulderij Grootegast  
Muzikale begeleiding: Moniek Timmer

---

### - DIENST VAN DE VOORBEREIDING

### - Woord van welkom en afkondigingen:

### - Aanvangslied: Psalm 93,1+4

1. De Heer is koning, Hij regeert altijd,  
omgord met macht, bekleed met majesteit.  
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand.  
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,  
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.  
Tot sieraad is uw hoge heiligheid  
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

### - Bemoediging:

**Vg:** Helpen doet de Heer onze God

**GM:** DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

**Vg:** Die trouw blijft over grenzen heen

**GM:** DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS.

### - Drempelgebed

### - Lied Hemelhoog 298 Genade zo oneindig Melodie: Amazing Grace

Ge-na- de, zo on- ein-dig groot,  
dat ik, die't niet ver -dien,  
het le - ven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien.

The image shows the musical notation for the hymn 'Amazing Grace'. It consists of four staves of music in G major (one sharp) and 3/4 time. The melody is simple and well-known. Below each staff is a line of Dutch lyrics. The lyrics are: 'Ge-na- de, zo on- ein-dig groot, dat ik, die't niet ver -dien, het le - ven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien.'

Genade die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook – als ik mij tot Hem keer –  
Dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.

**- Kyriëgebed**

**- Glorialied: 487, 1+3**

1. Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit.

Gloria  
in excelsis Deo.

Gloria  
in excelsis Deo.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen  
alle schuld tot elke prijs,  
geef in onze levensdagen  
peis en vreê, kyrieleis.  
Gloria in excelsis Deo.!

**DIENST VAN HET WOORD**

**- Gebed**

**- Schriftlezing: Lucas 2,21**

<sup>21</sup>Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

**- Zingen: Lied: 339a**

1. U komt de lof toe, U het gezang,  
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest  
in alle eeuwen der eeuwen.

**- Overdenking over lied 512**

**- Zingen: 512, alle verzen**

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;.
2. uw naam die onze wonden heelt  
en ons met manna spijst,  
die onze dood en zonde deelt  
en onze vrees verdrijft.
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,  
mijn koning en profeet,  
mijn priester die mijn schuld ontbindt,  
mijn weg waarop ik treed;
4. al wat ik doe, al wat ik wil,  
het is te zwak, te koud,  
maar sterk en vurig wordt de ziel  
wanneer zij U aanschouwt.
5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,  
een zon diep in de nacht,  
roep ik uw nadering reeds uit  
omdat ik U verwacht.
6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
als ik van alles scheiden moet  
gaat nog die naam mij voor.
7. O naam, eeuwige ademtocht,  
een sterveling ben ik,  
als eens mijn eigen adem stukt  
dan draagt mij uw muziek.

## **- Gebeden**

### **- Slotlied: Slotzang 481, 1+3**

1. Hoor, de engelen zingen de eer  
van de nieuw geboren Heer!  
Vrede op aarde, 't is vervuld:  
God verzoent der mensen schuld.  
Voeg u, volken, in het koor,  
dat weerklinkt de hemel door,  
zing met algemene stem  
voor het kind van Betlehem!  
Hoor, de engelen zingen de eer  
van de nieuwgeboren Heer!.
3. Lof aan U die eeuwig leeft  
en op aarde vrede geeft,  
Gij die ons geworden zijt  
taal en teken in de tijd,  
al uw glorie legt Gij af  
ons tot redding uit het graf,  
dat wij ongerept en rein  
nieuwgeboren zouden zijn.  
Hoor, de engelen zingen de eer  
van de nieuwgeboren Heer!.

## **- Zegen**