



Orde van dienst
op 14 februari 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik
Muzikale begeleiding: Egbert van Goor

- **Orgelspel**

- **Woord van welkom**

- **Lied 91a: 1, uit Liedboek**

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Wie bij Hem zoekt een onderkomen
dan wordt Zijn vrede jou tot brood.
God legt Zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend.
En Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zal zien.

- **Bemoediging en groet**

- **Stil gebed, bemoediging en groet**

- **Filmpje**

- **Gebed**

- **Woord van genade**

- **Lied 568a, uit Liedboek (2x)**

Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est
(vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God.)

- **Gebed**

- **Bijbellezing: Matheus 22: 34-40**

³⁴Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. ³⁵Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ³⁶'Meester, wat is het grootste gebod in de wet?' ³⁷Hij

antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. ³⁸Dat is het grootste en eerste gebod. ³⁹Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. ⁴⁰Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.'

- **Preek**

Liefhebben, hoe doe je dat?

- **Lied 791: 1, 6 uit het Liedboek**

1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw woord van het begin.
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

- **Gelofte ds. Atze Landman**

- **Bijdrage diakonie**

- **Dankgebed en voorbeden**

- **Lied 739: 1, uit Liedboek**

1. Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.

- **Zegen**