



Orde van dienst 1<sup>e</sup> zondag 40 dagen tijd  
op 21 februari 2021 aanvang 10:00 uur

in de Hoeksteen

Voorganger: mw. Elly de Rover

Muzikale begeleiding: Moniek Timmer

---

- **Pianospel voor de dienst**

- **Welkom/mededelingen**

- **Aanvangslied 283: 1 In de veelheid van geluiden...**

1. In de veelheid van geluiden  
in het stormen van de tijd,  
zoeken wij het zachte suizen  
van het woord, dat ons verblijdt.

- **Bemoediging en groet**

- **Lied 283: 2 En van overal gekomen...**

2. En van overal gekomen,  
drinkend uit de ene bron,  
bidden wij om nieuwe dromen,  
richten wij ons naar de zon..

- **Wij gedenken...**

- **Lied 283: 4 Laat Uw dauw van vrede dalen...**

4. Laat uw dauw van vrede dalen  
in de voren van de tijd.  
Vat ons samen in de stralen  
van uw goedertierenheid.

- **Gebed**

- **40 dagen project van/met de kinderen**

- **Lied 542: 1 God roept de mens op weg te gaan...**

1. God roept de mens op weg te gaan,  
zijn leven is een reis:  
'Verlaat wat gij bezit en ga  
naar 't land dat Ik u wijs.'

**- Lezing O.T. Psalm 107, 1-9**

107<sup>1</sup>Loof de HEER, want hij is goed,  
eeuwig duurt zijn trouw.'

<sup>2</sup>Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost,  
die hij verloste uit de greep van de angst,  
<sup>3</sup>bijeenbracht uit alle landen,  
uit het oosten en het westen,  
uit het noorden en het zuiden.

<sup>4</sup>Soms doolden zij door de woestijn,  
maar een weg in de wildernis,  
een stad, een woonplaats vonden ze niet.

<sup>5</sup>Ze kregen honger en dorst  
en kwijnden van uitputting weg.

<sup>6</sup>Ze riepen in hun angst tot de HEER –  
hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren,  
<sup>7</sup>hij wees hun de rechte weg,  
de weg naar een stad, een woonplaats.

<sup>8</sup>Laten zij de HEER loven om zijn trouw,  
om zijn wonderen aan mensen verricht,  
<sup>9</sup>wie dorst had, gaf hij te drinken,  
wie honger had, volop te eten.'

**- Lied 542: 2 Het volk van God...**

2. Het volk van God was veertig jaar  
– een mensenleven lang –  
op weg naar het beloofde land,  
het land van Kanaän.

**- Lezing N.T. Marcus 1, 12-15**

<sup>12</sup>Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. <sup>13</sup>Veertig dagen bleef hij in  
de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te  
midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.

<sup>14</sup>Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij  
Gods goede nieuws verkondigde. <sup>15</sup>Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken,  
het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede  
nieuws.'

**- Lied 542: 3 Heer, geef ons moed...**

3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan  
uw weg door de woestijn  
en laat uw Zoon een laaiend vuur,  
een nieuwe Mozes zijn.

- **Overdenking**

- **Lied 362: 1 Hij die gesproken heeft...**

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,  
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,  
een spoor van licht dat als een handschrift staat  
tegen de zwartste hemel aangeschreven:  
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,  
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.

- **Diaconie Kerk in aktie**

- **Lied 362: 2 Hij die ons in zijn dienstwerk....**

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,  
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;  
die ons uit angst en doem heeft weggetild  
en ons tot hier op handen heeft gedragen;  
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –  
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

- **Gebeden, Onze Vader**

- **Slotlied Lied 5 Liedbundel "Licht**

melodie *Wees gegroet Gij eersteling der dagen...* LvK 221

1. Morgen gaat een nieuwe dag beginnen  
met een ander, gloednieuw licht.  
Om wat gist'ren was te overwinnen  
met hernieuwd en helder zicht.  
Laat het zonlicht onze harten warmen.  
Toon de wereld ons gemeend erbarmen.  
Weet dat er een morgen komt,  
'n einde aan de zorgen komt.
2. Groet de nieuwe zon die rijst in 't oosten.  
Voel de gloed van elke straal.  
't Licht dat onze ziel weer warm zal troosten,  
ons weer tilt uit de spiraal.  
Leer het hart weer onbeperkt te dansen.  
Koester opgewekt de nieuwe kansen.  
Maak een einde aan de nacht.  
Weet dat straks de zon weer wacht

- **Zegenbede met gesproken "Amen"**

- **Lied 568a, uit Liedboek**

Ubi caritas et amor,  
Ubi caritas Deus ibi est  
(vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God.)