



Orde van dienst  
op 11 april 2021 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik  
Pianiste: Moniek Timmer  
Zanger: Ale van de Til

---

- **Woord van welkom**

- **Stil gebed**

- **Lied 940: 1, 2 uit Liedboek**

1. Verberg mij nu, onder Uw vleugels Heer.  
Houd mij vast, in Uw sterke hand.  
Als de oceaan haar krachten toont,  
zweef ik met U hoog boven de storm.

Vader, U bent sterker dan de vloed,  
dan word ik stil,  
U bent mijn God.

2. Vind rust mijn ziel, in God alleen.  
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.  
Als de oceaan haar krachten toont,  
zweef ik met U hoog boven de storm.

Vader, U bent sterker dan de vloed,  
dan word ik stil,  
U bent mijn God.

- **Bemoediging en groet**

- **Gebed**

- **Lied 216: 1, 2, 3 uit Liedboek**

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingen de vogels, geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
3. Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

#### - **Bijbellezing: Johannes 20: 24-29**

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.'

Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. 'Ik wens jullie vrede!' zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.'

Tomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!' Jezus zei tegen hem: 'Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'

#### - **Lied, melodie van 968 Liedboek**

Niet zien en toch geloven:  
vertrouwend verdergaan,  
niet horend, als een dove,  
niet ziende, blind voortaan,  
niet reikend met mijn handen  
naar meer dan Gij mij geeft,  
maar wijs door scha en schande  
geloven dat Gij leeft!

Niet zien en toch geloven -  
uw dag komt naderbij!  
De oren van de dove  
ontsluit en opent Gij!  
En al wie in den blinde  
op U alleen vertrouwt,  
zal eenmaal ondervinden  
dat wie gelooft, aanschouwt!

#### - **Preek**

**Toch geloven**

- **Muziek**

- **Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader**

- **Lied: Opwekking 599**

Nog voordat je bestond,  
Kende Hij je naam.  
Hij zag je elk moment,  
En telde elke traan.  
Omdat Hij van je hield,  
Gaf Hij zijn eigen Zoon.  
Hij wacht alleen nog maar  
Totdat je komt

En wat je nu ook doet,  
Zijn liefde blijft bestaan  
Ook niets wat jij ooit deed  
Verandert daar iets aan.  
Omdat Hij van je houdt,  
Gaf Hij zijn eigen Zoon  
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,  
Kom zoals je bent  
Heel je hart, al je pijn  
Is bij Hem bekend  
De liefde die Hij geeft,  
De woorden die Hij spreekt  
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet  
Zijn liefde blijft bestaan  
Want niets wat jij ooit deed  
Verandert daar iets aan  
Omdat Hij van je houdt  
Gaf Hij zijn eigen Zoon  
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,  
Kom zoals je bent  
Heel je hart, al je...

- **Zegen**