

## ONLINE – KERKDIENTST



Orde van dienst  
op 30 mei 2021 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: Mw. Elly de Rover  
Organist: Egbert van Goor  
Zang: Marjan Ruiten

---

### - Voor de dienst orgelspel

### - Mededelingen

### - Stil gebed

### - Lied NLB 283: 1, 2 In de veelheid van geluiden...

1. n de veelheid van geluiden  
in het stormen van de tijd,  
zoeken wij het zachte suizen  
van het woord, dat ons verblijdt.
2. En van overal gekomen,  
drinkend uit de ene bron,  
bidden wij om nieuwe dromen,  
richten wij ons naar de zon.

### - Groet en bemoediging

### - Liedbundel Licht...73 Even rust.....

*Melodie NLB 919 Gij die alle sterren houdt...*

Geef me even stil de tijd  
tot mezelf te komen.  
Zicht op alle werk'lijkheid  
wordt me echt ontnomen.  
Heel bewust, nu wat rust.  
Laat het even rijpen  
om weer te begrijpen

### - Gebed

## - Lied Melodie NLB 601 Licht dat ons aanstoot .....

1. Woord dat ons oproept om te leven,  
woord van de Heer, dat leven geeft.  
Licht dat aan ieder is gegeven,  
die in het spoor van Jezus leeft.  
Dat woord wil licht zijn op de wegen,  
die mensen gaan – hun leven lang.  
Dat woord komt telkens ons weer tegen,  
houdt ons geloven aan de gang.

## - Lezing O.T. 1 Samuël 3, 1-11

<sup>1</sup>De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. <sup>2</sup>Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. <sup>3</sup>Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. <sup>4</sup>Toen riep de HEER Samuel. 'Ja,' antwoordde Samuel. <sup>5</sup>Hij liep snel naar Eli toe en zei: 'Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Maar Eli antwoordde: 'Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.' Toen Samuel weer lag te slapen, <sup>6</sup>riep de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Maar Eli antwoordde: 'Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.' <sup>7</sup>Samuel had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. <sup>8</sup>Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. <sup>9</sup>Hij zei tegen Samuel: 'Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: "Spreek, HEER, uw dienaar luistert.'" Samuel legde zich weer te slapen, <sup>10</sup>en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: 'Samuel! Samuel!' En Samuel antwoordde: 'Spreek, uw dienaar luistert.' <sup>11</sup>Toen zei de HEER tot Samuel: 'Let op! Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten!'

## - Lied

1. Woord van de Heer, wij willen horen  
met oren die gehoorzaam zijn.  
Laat niets en niemand ons bekoren:  
weest U ons brood en onze wijn.  
Zodat wij verder kunnen leven  
het leven zoals U dat vraagt:  
geen leven van om niemand geven,  
maar leven dat een ander draagt.

## - Lezing N.T. Marcus 7, 31-37

<sup>31</sup>Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis. <sup>32</sup>Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. <sup>33</sup>Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. <sup>34</sup>Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: 'Effata!', wat betekent: 'Ga open!' <sup>35</sup>Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. <sup>36</sup>Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. <sup>37</sup>De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: 'Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.'

3. Woord dat ons oproept echt te leven,  
woord van de Heer, dat leven is.  
Veelkleurig licht, wil ons omgeven,  
dan krijgt ons leven beter zicht.  
Veelstemmig woord, wij willen horen  
wat U ons nu te zeggen heeft.  
Laat ons opnieuw worden geboren,  
opdat een ieder van ons leeft.

## - Meditatie

### - Lied NLB 828: 1, 2, 3 Stem als een zee van mensen...

1. Stem als een zee van mensen  
om mij door mij heen.  
Stem van die drenkeling,  
van dat stuk wrakhout,  
dat een mens blijkt  
als hij mij aankijkt.
2. Stem die mij roept: wie ben je,  
mens waar is je broer?  
Stem die mijn vliezen breekt  
en mij bevrijdt, die  
vuur uit steen slaat,  
jij die mij ik maakt.
3. Stem die geen naam heeft, nog niet,  
mensen zonder stem.  
Stem als een specht die klopt  
aan mijn gehoorbeen.  
Woord dat aanhoudt.  
God die mij vasthoudt.

- **Dankgebed/voorbeden/ Onze Vader...**
- **Inzameling van de gaven**
- **Slotlied Liedbundel Licht 31 Deze dag...**  
*melodie NLB 672 (Kom laat ons...)*

1. Kom laat ons deze dag  
het zwijgen gaan verbreken.  
De stille minderheid  
moet eindelijk maar eens gaan spreken.  
Er is te lang geleerd  
dat zwijgen goud zou zijn.  
Maar nooit bij stilgestaan  
of dat soms fout zou zijn.
2. De dag van openheid  
die moeten wij nu gaan vieren  
en vrolijk ons daag'lijks gedrag  
met woorden feest'lijk versieren.  
In eigen of and're taal,  
het gaat om wat je deelt.  
Wij weten allemaal,  
hoe 'n luist'rend oor vaak heelt.

- **Zegenbede**