



Orde van dienst  
op 25 juli 2021 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: Mw. Elly de Rover  
Piano: Moniek Timmer  
m.m.v.: zangers

---

**- Welkom/mededelingen**

**- Lied 971 : 1, 2      *Zing een nieuw lied voor God de Here...***

1. Zing een nieuw lied voor God de Here  
en wees van harte zeer verblijd.  
God wil alhier met ons verkeren,  
hier wordt een huis voor Hem bereid.  
Hij heeft de hand en het verstand  
gezegend voor het werk,  
de bouw van Christus' kerk.
2. God wil aan ons telkens weer tonen  
dat Hij genadig is en trouw.  
Dat Hij met ons samen wil wonen,  
geeft ons de moed voor dit gebouw.  
Maar niet met steen en hout alleen  
is 't grote werk gedaan.  
't Zal om onszelve gaan.

**- Bemoediging en groet**

**- Lied 971: 3      *God wil aan ons...***

3. De Heilige Geest geeft taal en teken.  
Christus deelt al zijn gaven uit.  
De Vader zelf wil tot ons spreken  
en elk verstaat wat het beduidt.  
Wees ons nabij en maak ons vrij  
in dit uw heiligdom.  
Kom, Here Jezus, kom!

**- Gebed**

- **Lied 273: 1, 2**      ***Loof God, die zegent al wat leeft...***

1. Loof God, die zegent al wat leeft,  
der hem 'len Heer is Hij,  
die tussen ons zijn woning heeft.  
Die ver is, is nabij.
2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,  
dat naar de morgen vaart.  
Hij is de hartslag van ons werk,  
Hij houdt het welbewaard.

- **Lezing O.T. Exodus 33,21-23 Ervaring van Mozes...**

*'...en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben.'*

<sup>21</sup>Toen sprak de HEER: 'Er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. <sup>22</sup>Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. <sup>23</sup>Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand zien.'

- **1 Koningen 19, 11-13a Ervaring van Elia...**

*'En daar kwam de Heer voorbij...*

<sup>11</sup>'Kom naar buiten,' zei de HEER, 'en treed hier op de berg voor mij aan.' En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. <sup>12</sup>Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. <sup>13</sup>Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: 'Elia, wat doe je hier?'

- **Lied 321: 1, 3, 7**      ***Niet als een storm, als een vloed...***

1. Niet als een storm, als een vloed,  
niet als een bijl aan de wortel  
komen de woorden van God,  
niet als een schot in het hart.
3. Stem die de stilte niet breekt,  
woord als een knecht in de wereld,  
naam zonder klank zonder macht,  
vreemdeling zonder geslacht.

7. Hier in dit stervend bestaan  
wordt Hij voor ons geloofwaardig,  
worden wij mensen van God,  
liefde op leven en dood.

- **Lezing N.T. Marcus 6, 45-54** ...en Hij wilde hen voorbijlopen/voorbijgaan'

- **Lied 917: 1, 2, 3, 4**

1. Ga in het schip, zegt Gij,  
steek van het strand.  
Vaar tegen wind en tij,  
vaar naar de overkant,  
wacht daar op Mij.
2. Geeft Gij ons nu een steen,  
Meester, voor brood?  
Laat Gij ons nu alleen?  
Laat Gij ons in de nood?  
Zendt Gij ons heen?
3. Wij zien alleen nog maar  
water en wind.  
Zegt Gij dan: Wacht Mij daar?  
Wij, nu de nacht begint,  
weten niet waar.
4. Wandelt Gij als een schim  
over het meer?  
Werd Gij een verre glimp?  
Heer, zijt Gij onze Heer,  
kom van de kim!

- **Overdenking**

- **Muziek** *Elegy for...., Nobuyuki Tsujii*      *Moniek piano*

- **Lied 917: 5, 6**      ***Kom met uw scheppingswoord...***

5. Kom met uw scheppingswoord  
in onze ziel!  
Spreek dat de wind het hoort!  
Kom, dat het water knielt,  
bij ons aan boord!

6. Ik ben het, zegt Gij dan.  
Kom maar met Mij  
mee naar de overkant.  
Wees maar niet bang, zegt Gij,  
hier is mijn hand.

**- Dankgebeden, voorbeden, Onze Vader**

**- Slotlied samenzang  
Liedbundel "Licht" 29**

***Volg me naar later...***

**Melodie:** *"Morning has broken"*

1. Volg me naar later, volg me naar morgen  
over het water, over de zee.  
Geef je in vrede, voel je geborgen.  
Laat het verleden, kom met Me mee.
2. Laat het maar komen, laat je maar zweven,  
stap in je dromen, volg nu je hart.  
Laat alles achter, voel je omgeven.  
Maak jezelf zachter, kom naar de start.
3. Laat het gebeuren, niet meer gevangen.  
Nu niet meer treuren, voel je weer blij.  
Breek alle banden, volg het verlangen.  
Open je handen, eindelijk vrij.

**- Zegenbede**