

## LITURGIE



Orde van dienst  
op 29 augustus 2021 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: ds. Langenburg uit Middelstum  
Thema: De eerste gemeente in Antiochië  
Piano: Moniek Timmer  
Lector Elisabeth Eikelenboom  
m.m.v.: zangers

---

### **DIENST VAN DE VOORBEREIDING**

#### **- Woord van welkom en afkondigingen**

#### **- Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 8. (Kom nu met zang.)**

1. Kom nu met zang en roer de snaren,  
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.  
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen  
een lofzang in de mond gelegd.  
Word'als nooit tevoren  
door wie Hem behoren  
t feestlied ingezet!  
Meld de blijde mare  
bij de klank der snaren,  
steek de loftrompet.
  
8. Wij wachten stil op Gods ontferming,  
ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
zijn heil'ge naam is onze vreugd.  
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,  
uw barmhartigheid.  
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten  
nu en voor altijd.

#### **- Bemoediging**

Vg: Helpen doet de Heer onze God

**GM:** DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Vg: Die trouw blijft over grenzen heen

**GM:** DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS

#### **- Drempelgebed**

## **Zingen. Lied 942: 3. (Spreek Gij het woord)**

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Open die wereld die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

### **- Kyriëgebed**

### **- Glorialied: Lied 305: 1,2 en 3. (Alle eer en alle glorie)**

1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht / vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan!
2. Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, / vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan!
3. Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, / liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed!

## ***DIENST VAN HET WOORD***

### **- Gebed**

### **- Bijbellezing. Handelingen 11: 19-30. NBV.**

#### **De gemeente in Antiochië**

<sup>19</sup>De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. <sup>20</sup>Enkele Cyprioten en Cyreneërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. <sup>21</sup>De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. <sup>22</sup>Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in

Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. <sup>23</sup>Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. <sup>24</sup>Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.

<sup>25</sup>Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, <sup>26</sup>en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.

<sup>27</sup>In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. <sup>28</sup>Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de Geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen, iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. <sup>29</sup>De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij <sup>30</sup>en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen.

### - Zingen. Lied 687: 1 en 2. (Wij leven van de wind)

1. Wij leven van de wind  
die aanrukt uit den hoge  
en heel het huis vervult  
waar knieën zijn gebogen,  
die doordringt in het hart,  
in de verborgen hof,  
en uitbreekt in een lied  
en opstijgt God ten lof.
2. Wij delen in het vuur  
dat neerstrijkt op de hoofden,  
de vonk die overspringt  
op allen die geloven.  
Vuurvogel van de vloed,  
duif boven de Jordaan,  
versterk in ons de gloed,  
wakker het feestvuur aan.

### - Bijbellezing. Johannes 13: 31-35. NBV.

#### **Jezus gaat naar de Vader**

<sup>31</sup>Toen hij – Judas - weg was zei Jezus: 'Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. <sup>32</sup>Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. <sup>33</sup>Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: "Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen." <sup>34</sup>Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. <sup>35</sup>Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

**- Zingen. Lied 645: 1, 2 en 3. (Zingt ten hemel toe, juicht en jubelt Gode).**

1. Zing ten hemel toe,  
juich en jubel Gode,  
want Hij wordt niet moe  
voor ons uit te gaan  
als een vuur vooraan  
levenden en doden!
2. Christus onze Heer  
is voor ons gestorven  
en Hij daalde neer  
in het doodsgebied,  
deed de dood teniet  
in de nieuwe morgen.
3. Als een ster zal Hij  
boven ons hoofd stralen,  
ja, Hij maakt ons vrij  
uit het doodsgevang,  
uit de wisseling  
van de lotgevallen.

**- Overdenking**

**- Zingen. Lied 657: 1, 2 en 3. (Zolang wij ademen)**

1. Zolang wij ademen  
schept Gij in ons de kracht  
om zingend te vertellen  
waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank.
2. Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op and're lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnod bevangen  
of in verdriet verstild:  
het lied van Uw verlangen  
heeft mij aan 't licht getild.

3. Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht!  
God, laat het nooit ontbreken  
aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang.

## **DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN**

### **- Gebeden:**

- voorbeden
- dankzegging
- 'Onze Vader'

### **- Slotlied. Lied 675, beide verzen. (Geest van hierboven)**

1. Geest van hierboven,  
leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen  
van grote dingen,  
als wij ontvangen  
al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven  
zal Hij ons geven,  
als wij herboren  
Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!
2. Wat kan ons schaden,  
wat van U scheiden,  
liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade,  
wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege  
voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here,  
doet triomferen

die naar U heten  
en in U weten,  
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

- **Zegen, die met driemaal 'amen' wordt beantwoord.**