

LITURGIE



Orde van dienst
op 5 september 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: mw. Elly de Rover
Organist:
m.m.v.: zangers

- Welkom en afkondigingen

- Lied 283: 1, 2 In de veelheid van geluiden...

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

- Bemoediging en groet

- Lied 283: 4 Laat Uw dauw van vrede....

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

- Kyrië en gloria

De gemeente zingt de 3e regel mee:

Kyrie eleison (vs 1, 2) en Amen Halleluja (vs 7-10)

- Lied 281: 1, 2, 7, 8, 9, 10

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!
2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

7. Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!
8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!
9. Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!
10. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

- Gebed bij de opening van de Bijbel

- Lezing O.T. Exodus 24 uit Woord voor Woord 'De Tien Woorden'.

Verbondssluiting

24¹Mozes kreeg van de HEER deze opdracht: 'Kom naar mij toe, de berg op, samen met Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van Israëls oudsten, en kniel op eerbiedige afstand neer. ²Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de HEER komen, de anderen niet. Het volk mag jou niet volgen als je de berg op gaat.'
³Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de HEER had gegeven, en het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de HEER geboden had. ⁴Hierna schreef Mozes alles op wat de HEER had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij twaalf gedenksteden op, voor elk van de twaalf stammen van Israël één. ⁵Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om de HEER brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. ⁶Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, de andere helft goot hij tegen het altaar. ⁷Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor, en zij zeiden: 'Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we ter harte nemen.'
⁸Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. 'Met dit bloed,' zei hij, 'wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven.'
⁹Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aäron, Nadab, Abihu en zeventig oudsten van het volk, ¹⁰en zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. ¹¹Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood: zij zagen hem, en zij aten en dronken.

De stenen platen beloofd

¹²De HEER zei tegen Mozes: 'Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.'
¹³Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. ¹⁴Tegen de oudsten zei hij: 'Wacht hier tot wij

terugkomen, Aäron en Chur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden.'

¹⁵Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: ¹⁶de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. ¹⁷En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, ¹⁸ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg.

- Lied 657: 1 Zolang wij ademhalen....

1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

- Lezing N.T. Marcus 6, 45-56.

Naar de overkant van het meer

⁴⁵Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaida; intussen zou hijzelf de menigte wegsturen. ⁴⁶Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. ⁴⁷Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan land. ⁴⁸Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen. ⁴⁹Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. ⁵⁰Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.' ⁵¹Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. ⁵²Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.

⁵³Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Gennesaret aan land en daar legden ze aan. ⁵⁴Toen ze uit de boot stapten, werd hij meteen herkend. ⁵⁵In het hele gebied ontstond een druk komen en gaan van mensen, die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. ⁵⁶Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze ten minste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd genezen.

- Lied 993: 1, 6, 7 Samen op de aarde...

1. Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand.

6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.
7. Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

- Overdenking

- Orgelspel

- Samenzang

- Liedbundel "Licht..." 9** *Ik ben niet bang meer...*
Melodie De dag door Uwe gunst ontvangen...

1. Ik ben niet meer bang voor het nachtelijk donker,
de angst heeft plaats gemaakt voor hoop.
Ik zie nieuwe kansen in 't sterrengeflonker
en licht waar de duisternis ooit me besloop.
2. Wie bang is belemmert de plannen voor morgen,
beknot zichzelf voor elk toekomstzicht.
Hij laat zich verblinden door pijn en door zorgen
en houdt dus de deur naar de oplossing dicht.
3. Gooi open die luiken en laat alles binnen;
het licht, de lucht en de eeuwigheid.
En laat zo een gloednieuwe toekomst beginnen
vol angstloze liefde en zekerheid.

- Dankgebeden, voorbeden, Onze Vader

- Slotlied samenzang

- Liedbundel "Licht" 29** *Volg me naar later...*
Melodie "Morning has broken"

1. Volg me naar later, volg me naar morgen
over het water, over de zee.
Geef je in vrede, voel je geborgen.
Laat het verleden, kom met Me mee.
2. Laat het maar komen, laat je maar zweven,
stap in je dromen, volg nu je hart.
Laat alles achter, voel je omgeven.
Maak jezelf zachter, kom naar de start.

3. Laat het gebeuren, niet meer gevangen.
Nu niet meer treuren, voel je weer blij.
Breek alle banden, volg het verlangen.
Open je handen, eindelijk vrij.

- **Zegenbede**