



Orde van dienst
op 24 oktober 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik
Organist: Niek Schuringa

- **Woord van welkom**

- **Lied 116: 1,2,3,4, uit Liedboek**

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.
4. O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

- **Bemoediging en groet**

- **Gebed om vergeving**

- **Woord van genade**

- **Lied 885: 1,2, uit Liedboek**

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer, Groot is uw trouw, o Heer,

Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

- **Opdracht**

- **Lied, uit de Evangelische Liedbundel 246**

1. Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam
2. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam
3. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met u die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met u die mij hebt voortgeleid.

- **Gebed om de heilige Geest**

- **Lezing in de Bijbel: Matheus 17: 14-23**

Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en zei: 'Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.'

Jezus antwoordde: 'Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me.' Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij genezen. Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen ze: 'Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?'

Hij antwoordde: 'Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: "Verplaats je van hier naar daar!" en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.'

Terwijl ze door Galilea trokken, zei Jezus tegen hen: 'De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de mensen. Die zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt.' Dit maakte hen zeer bedroefd.

- Lied 923: 1,2,3, uit Liedboek

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
Dat je had verborgen in de zwarte grond,
En waaruit een grote boom ontstond.
2. Wil je wel geloven het begin is klein,
Maar het zal een wonder boven wonder zijn
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
Dan gebeuren wonderen om je heen.
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,
Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
Groeit de liefde uit boven de haat.

- Verkondiging

Geloof dat bergen verplaatst

- Lied 723: 1,2, uit Liedboek

1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaders bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning..

- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader

- Lied 968: 1,4,5 uit Liedboek

1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
4. In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

- Zegen