

## LITURGIE



Orde van dienst  
op 14 november 2021 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: ds. Van Zessen, Loppersum  
Organist: Egbert van Goor  
Lector: Bregina van der Wal  
m.m.v.: zangers

---

### - **Afkondigingen**

### - **Intochtslied: Psalm 136: 1 tm 4: Loof de Heer want Hij is goed**

1. Loof de Heer, want Hij is goed,  
trouw in alles wat Hij doet.  
Want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid.
2. Geef de God der goden eer,  
jubel voor der heren Heer.  
Hij doet wonderen, Hij alleen  
trouw door alle tijden heen.
3. Loof Hem die de hemel schiep,  
zijn verstand is grondloos diep.  
Hij bereidde zee en land.  
Eeuwig houdt zijn liefde stand.
4. Zon en maan en sterren gaan  
koninklijk hun vaste baan.  
God regeert bij dag en nacht,  
zijn genade blijft van kracht.

### - **Votum en groet**

### - **Drempelgebed**

### - **Zingen: lied 513: 1 en 2: God heeft het eerste woord**

1. God heeft het eerste woord.  
Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name,  
zijn roep wordt nog gehoord.

- **Leefregel**

- **Zingen: lied 923: 1 tm 3: Wil je wel geloven**

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat,  
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,  
dat je had verborgen in de zwarte grond,  
en waaruit een grote  
boom ontstond.
2. Wil je wel geloven het begin is klein,  
maar het zal een wonder boven wonder zijn  
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;  
dan gebeuren wonderen  
om je heen.
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,  
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.  
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,  
groeit de liefde uit  
boven de haat.

- **Gebed om verlichting met de Heilige Geest**

- **Schriftlezing: Matteüs 20: 1 -16.**

*<sup>1</sup>Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. <sup>2</sup>Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. <sup>3</sup>Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, <sup>4</sup>zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." <sup>5</sup>En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. <sup>6</sup>Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" <sup>7</sup>"Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard." <sup>8</sup>Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: "Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten." <sup>9</sup>En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. <sup>10</sup>En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten,*

dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. <sup>11</sup>Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: <sup>12</sup>"Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden." <sup>13</sup>Hij gaf een van hen ten antwoord: "Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie?" <sup>14</sup>Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. <sup>15</sup>Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?" <sup>16</sup>Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.'

## - Zingen: lied 162: 1 t/m 6: In het begin lag de aarde verloren

1. In het begin lag de aarde verloren  
in het begin in de duisternis;  
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,  
't licht dat vandaag onze dag nog is.
2. In het begin zijn de wolken en luchten,  
in het begin is de hemel ontstaan.  
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten:  
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.
3. In het begin is de aarde gekomen,  
in het begin uit de diepte der zee.  
In het begin kwam het gras en de bomen,  
bloeiden de bloemen en graasde 't vee.
4. In het begin zijn de sterren gaan branden,  
in het begin kwam de zon en d' maan.  
Boven het land en de zee en de stranden  
wijzen zij wegen en tijden aan.
5. In het begin kwamen vogels gevlogen,  
in het begin werd hun lied al gehoord.  
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:  
God schiep de dieren, elk naar hun soort.
6. In het begin riep God mensen tot leven,  
in het begin was het woord in hun mond.  
Wat was het goed om op aarde te wonen,  
wat was God blij dat de wereld bestond.

## - Preek

## - Samenzang lied 982: 1 t/m 3: In de bloembol is de krokus

1. In de bloembol is de krokus,  
in de pit de appelboom,  
in de pop huist een belofte:  
vlinders fladderen straks rond.

In de koude van de winter  
groeit de lente ondergronds,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God ziet naar de schepping om.

2. Elke stilte kent zijn zingen,  
zoekt een woord en melodie,  
ieder duister wacht een morgen  
in dat licht is alles nieuw.  
Het verleden bergt de toekomst,  
wat die brengt, je weet het niet,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God alleen herschept en ziet.
3. In ons einde is de aanvang,  
in de tijd oneindigheid,  
in de twijfel ligt geloven,  
in ons leven eeuwigheid,  
in de dood het nieuwe leven,  
overwonnen alle strijd,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God alleen herkent die tijd.

- **Gebeden:**

- **Viering van het Heilige Avondmaal.**

- **Slotlied Samenzang: lied 675: 1: Geest van hierboven**

1. Geest van hierboven,  
leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen  
van grote dingen,  
als wij ontvangen  
al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven  
zal Hij ons geven,  
als wij herboren  
Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!.
2. Wat kan ons schaden,  
wat van U scheiden,  
liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade,  
wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege  
voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here,  
doet triomferen  
die naar U heten  
en in U weten,  
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!.

**- Zegen**