



Orde van dienst
op 19 december 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik
Organist: Freek Reitsema
Koortje

- **Woord van welkom**

- **Koortje: Lied 72: 1,4, uit Liedboek**

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

- **Stil gebed**

- **Bemoediging en groet**

- **Uitleg liturgisch bloemstuk**

- **Gebed**

- **Projectlied, melodie: Nu daagt het in het oosten**

1. Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.
2. Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

- **Gedicht en vierde kaars Advent**

- **Waar het vandaag over gaat...**

- **Gebed**

- **Koortje: Lied 836: 1,5**

(maar op de vertrouwde melodie, nl. van Gezang 463, Lvdk)

1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

- **Lezing in de Bijbel: Lukas 1: 57-79**

De geboorte van Johannes

⁵⁷Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. ⁵⁸Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. ⁵⁹Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. ⁶⁰Maar zijn moeder zei: 'Nee, Johannes zal hij heten!' ⁶¹Ze zeiden tegen haar: 'Er is niemand in je familie die zo heet.' ⁶²Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. ⁶³Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: 'Johannes is zijn naam.' Iedereen was verbaasd. ⁶⁴En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. ⁶⁵Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. ⁶⁶Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem.

⁶⁷Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie:

⁶⁸Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.

⁶⁹Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt
uit het huis van David, zijn dienaar,

⁷⁰zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:

⁷¹bevrijd zouden we worden van onze vijanden,
gered uit de greep van allen die ons haten.

⁷²Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders
en herinnert hij zich zijn heilig verbond:

⁷³de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader,

dat wij, ⁷⁴ontkomen aan onze vijanden,
hem zonder angst zouden dienen, ⁷⁵toegewijd en oprecht,
altijd levend in zijn nabijheid.

⁷⁶En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,
⁷⁷en om zijn volk bekend te maken met hun redding
door de vergeving van hun zonden.

⁷⁸Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan

⁷⁹en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.'

- Koortje: Lied 456: 1,8, uit Liedboek

1. Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.
8. Volk uitverkoren
om eeuwig te bestaan,
een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
Messias is uw naam.

- Verkondiging

**De hand
van de Heer
was met hem**

- Gemeentezang: Lied 71, uit bundel Johannes de Heer

1. Jezus, Hij is Koning,
Jezus, Hij is Koning.
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart
Leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning!

2. Jezus heeft ons vrijgekocht,
Jezus heeft ons vrijgekocht.
Vrijgekocht door 't dierbaar bloed.
Ja, diep in mijn hart
Leeft dit geloof:
Jezus heeft ons vrijgekocht.

6. Jezus, Hij zal komen,
Jezus, Hij zal komen.
Komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart
Leeft dit geloof:
Jezus, Hij zal komen.

- Gedenken van Roelf Graansma, Roelof Hartholt en Jan Wiersma

- Dankgebed en voorbeden

- Toelichting op de collecte, met een kort filmpje

- Gemeentezang: Lied 413: 1,4, uit de Evangelische Liedbundel

1. Lichtstad met uw paarden poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarden poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

- Zegen

- Woord aan Martin Boersma, van de beleidsplancommissie