



Orde van dienst Eeuwigheidszondag 2021
op 21 november 2021 aanvang 10:00 uur

in de Hoeksteen

Voorganger: Ds. Ernst van Gulik

Pianiste: Moniek Timmer

Cello: Frederike Otger

Zangers

- **Welkom en mededelingen**

- **Zingen, uit Zingend Gezegend 265: 1,3 (melodie van Psalm 150)**

1. Dank u Heer, voor al wat leeft,
dank voor alles wat Gij geeft:
voedsel, vreugde, overvloed
Gij zijt overstelpend goed!
Dank u wel voor al wat groeide,
wind en wolken, licht en lucht,
velden vol van goede vrucht.
Dank dat duizend bloemen bloeiden.
3. Armen in Uw Koninkrijk
zijn reeds U, de Koning rijk-
wie zachtmoedig is beërft
land waarin geen kind meer sterft;
wie hier treurt mag binnentreden,
wie een hart heeft recht en rein
zal daar zonder zorgen zijn:
eindelijk een land van vrede.

- **Bemoediging en groet**

- **Uitleg liturgisch bloemstuk**

- **Gebed**

- **Lied 608: 1,3, uit Liedboek**

1. De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
Vanaf de dagen der schepping
Staan vol water, maar dicht.
De rotsen gaan open.
Het water zal stromen,

Het water zal tintelen, stralen,
Dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen

3. De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
Dode, dode, sta op,
Het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
Een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond
En wij zullen horen.
En wij zullen opstaan
En lachen en juichen en leven.

- **Bijbellezing: Lukas 7: 11-17**

¹¹Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met Hem mee. ¹²Toen Hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een vrouw die ook al weduwe was. Een groot aantal mensen vergezelde haar.

¹³Toen de Heer haar zag, kreeg Hij medelijden met haar en zei: 'Weeklaag niet meer.' ¹⁴Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: 'Jongeman, Ik zeg je: sta op!' ¹⁵ De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder.

¹⁶Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: 'Een groot profeet is onder ons opgestaan,' en: 'God heeft zich over zijn volk ontfermd!'

¹⁷Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.

- **Lied 339a, Liedboek**

1. U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen..

- **Verkondiging**

**Tot jou zeg ik:
'Sta op'**

- **Muziek: Abba Vader**
- **Inleiding gedachtenis**
- **Muziek: Elegy (Nobuyuki Tsujii)**
- **Zij die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen**
- **Moment van Stilte**
- **Gedicht "Als jouw naam klinkt"**
- **Laatste kaars wordt aangestoken**
- **Zingen, uit Liedboek, 512: 1,2,6,7**

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor.

2. uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7. O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stukt
dan draagt mij uw muziek.

- **Dankgebed, voorbeden**

- **Inzameling van de gaven**

- **Lied 913: 1,2, uit Liedboek**

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom!

- **Zegen**