



Orde van dienst  
op 16 januari 2022 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik  
Organist: Freek Reitsema  
Koortje

---

- **Woord van welkom**

- **Koor: Lied 23c: 1,3,5**

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  
wijst mij een groene streek;  
daar rust ik aan een stille stroom  
en niets dat mij ontbreekt.
3. Al moet ik door het doodsravijn,  
U gaat steeds aan mijn zij.  
Ik vrees geen kwaad, Uw herdersstaf,  
geeft steun en veiligheid.
5. Uw trouw en goedheid volgen mij,  
Uw liefde, dag aan dag;  
en wonen zal ik in Gods huis,  
zo lang ik leven mag.

- **Stilte, bemoediging en groet**

- **Gebed**

- **Uitleg liturgisch bloemstuk**

- **Gebed**

- **Woord van genade**

**Koor: Lied 713: 1,5, in Liedboek**

1. Wij moeten Gode zingen  
halleluja,  
om alle goede dingen  
halleluja,  
al zijn wij vreemdelingen  
in schande en in scha,  
Gij zendt uw zegeningen  
halleluja.

5. Wij moeten Goden zingen  
halleluja,  
de Heer van alle dingen  
die leeft in gloria,  
met alle stervelingen,  
niets komt zijn eer te na,  
wij moeten Gode zingen  
halleluja,

- **Opdracht**

- **Gebed om de heilige Geest**

- **Bijbellezing: Lukas 9: 18-27**

**Onderricht aan de leerlingen**

<sup>18</sup>Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag: 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' <sup>19</sup>Ze antwoordden: 'Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan.' <sup>20</sup>Hij zei tegen hen: 'En wie ben ik volgens jullie?' Petrus antwoordde: 'De door God gezonden messias.' <sup>21</sup>Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. <sup>22</sup>Hij zei: 'De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt.'

<sup>23</sup>Tegen allen zei hij: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. <sup>24</sup>Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. <sup>25</sup>Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? <sup>26</sup>Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. <sup>27</sup>Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien.'

- **Koor: Lied 313: 1,2, uit Liedboek**

1. Een rijke schat van wijsheid  
schonk God ons in zijn woord.  
Hebt moed, gij die op reis zijt,  
want daarmee kunt gij voort.  
Gods woord is ons een licht,  
en elk die in vertrouwen  
daarnaar zijn leven richt,  
die zal erin aanschouwen  
des Heren aangezicht.

2. God opent hart en oren,  
opdat wij in geloof  
zijn roepstem zouden horen,  
voor and're stemmen doof.  
Gods woord gordt mensen aan,  
om zonder te versagen  
het smalle pad te gaan  
en stil het kruis te dragen  
achter hun Heiland aan..

**- Verkondiging**

**dagelijks  
je kruis  
opnemen**

- Lied, via YouTube, Toekomst vol van hoop,**  
<https://youtu.be/dBPdbiR5YaA>

**- Gemeentezang: lied 289: 1,2, uit de Evangelische liedbundel**

1. Ik geloof in God de Vader  
die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de kosmos  
heel de schepping zingt zijn eer  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer.
2. Ik geloof in Jezus Christus  
die voor ons ter wereld kwam.  
Zoon van God en Zoon des Mensen  
goede Herder, Offerlam.  
Door te lijden en te sterven  
groot is het geheimenis  
schenkt Hij mij het eeuwig leven,  
dat uit God en tot God is.
3. Ik geloof ook in de Geest,  
Adem van God uitgegaan.  
Hij vertroost en Hij versterkt ons,  
waar wij in het leven staan.  
Door de Geest zijn wij verbonden  
met de Heer en met elkaar.  
Door zijn leiding gaan wij verder,  
maakt Hij zijn beloften waar.

**- Dankgebed en voorbeden**

**- Gemeentezang: Lied 835: 1,2,4, uit Liedboek**

1. Jezus, ga ons voor  
deze wereld door,  
en U volgend op uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan uw hand  
naar het vaderland.
  
2. Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang,  
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.  
Waar Gij voor ons trad,  
is het rechte pad.
  
4. In de woestenij,  
Heer, blijf ons nabij  
met uw troost en met uw zegen  
tot aan 't eind van onze wegen.  
Leid ons op uw tijd  
in uw heerlijkheid.

**- Zegen**