



Orde van kerstmorgendienst  
25 december 2021 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik  
Organist: Egbert van Goor  
Koortje

---

- **Woord van welkom**

- **Koor: Lied 150: 1,2, uit Liedboek**

1. Looft God, looft Hem overal.  
Looft de Koning van 't heelal  
om zijn wonderbare macht,  
om de heerlijkheid en kracht  
van zijn naam en eeuwig wezen.  
Looft de daden, groot en goed,  
die Hij triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2. Hef, bazuin, uw gouden stem,  
harp en fluit, verheerlijkt Hem!  
Cither, cimbél, tamboerijn,  
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft,  
juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

- **Stil gebed, bemoediging en groet**

- **Bloemschikking**

- **Projectlied, melodie: Nu daagt het in het oosten**

1. Wij bidden om verhalen  
vol hoop en goede moed.  
God laat zijn licht hier stralen,  
Hij komt ons tegemoet.
2. Een boek met mooie woorden  
met plaatjes en een lied:  
Zo laat God van zich horen,  
want Hij vergeet ons niet.

- **Gedicht door Fleur en vijfde kaars door Koen**

- **Koor: Lied 506: 1,2, Liedboek**

1. Wij trekken in een lange stoet  
op weg naar Bethlehem,  
wij gaan uw koning tegemoet,  
o stad Jeruzalem!  
Gezegend die zijn komst begroet  
en knielen wil voor Hem!  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer!
2. Al zijt Gij nu nog maar een kind  
zo kwetsbaar, teer en klein,  
wij weten dat het rijk begint  
waarvan Gij Heer zult zijn,  
een rijk waarin de vrede wint  
van oorlog en van pijn.  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer!

- **Gebed**

- **Woord van genade**

- **Koor: Lied 487: 1,3, Liedboek**

1. Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit.  
Gloria in excelsis Deo,  
Gloria in excelsis Deo.
3. Lam van God, Gij hebt gedragen  
alle schuld tot elke prijs,  
geef in onze levensdagen  
peis en vre<sup>^</sup> kyrieleis.  
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo.

- **Gebed**

- **Lezing in de Bijbel: Lukas 2: 1-20**

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van

Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.

Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.'

En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

'Eer aan God in de hoogste hemel  
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.'

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.'

#### - **Koor: Lied 478: 1,2,4, uit Liedboek**

1. Komt, verwondert u hier, mensen,  
ziet, hoe dat u God bemint,  
ziet vervuld der zielen wensen,  
ziet dit nieuw geboren kind!  
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,  
ziet, die vorst is, zonder pracht,  
ziet, die 't al is, in gebreken,  
ziet, die 't licht is, in de nacht,  
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,  
wordt verstoten, wordt veracht.

2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt,  
hoe men Hem in doeken bindt,  
die met zijne godheid wandelt  
op de vleugels van de wind.  
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden  
zonder teken van verstand,  
die de hemel moet verblijden,  
die de kroon der wijsheid spant.  
Ziet, hoe tere is de Here,  
die 't al draagt in zijne hand.
  
4. O Heer Jesu, God en mense,  
die aanvaard hebt deze staat,  
geef mij wat ik door U wense,  
geef mij door uw kindsheid raad.  
Sterk mij door uw tere handen,  
maak mij door uw kleinheid groot,  
maak mij vrij door uwe banden,  
maak mij rijk door uwe nood,  
maak mij blijde door uw lijden,  
maak mij levend door uw dood!.

**- Verkondiging**

**Geen Stille Nacht...!**

**- Lied "Komt allen tezamen", via YouTube, <https://youtu.be/JfhbQGuSOuM>**

**- Dankgebed en voorbeden**

**- "Collecte"**

**- Koor: Lied 486: 1,2,3, uit Liedboek**

1. Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!
  
2. Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

3. Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

**- Zegen**

***Wij wensen u/ jullie allen gezegende Kerstdagen.***