



Orde van dienst 2e Advent
op 5 december 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik
Ds. Sita Hofstra
Organist: Niek Schuringa

Verbintenis en intrede ds. Sita Hofstra/ Afscheid ds. Atze Landman

De kleur is rood i.v.m. verbintenis en intrede

- DIENST VAN VOORBEREIDING

door ds. Ernst van Gulik

- Welkom en mededelingen

- Eerste lied: Psalm 80: 1 en 2

1. O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.
2. Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efraïm,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!

- Stil gebed

- Bemoediging en groet

- Kyriëgebed

- Gedicht voorgelezen door Job:

*Een vlam die langzaam groter wordt,
vertelt een mooi verhaal.
Het licht van onze goede God,
schijnt voor ons allemaal.*

*Geloof maar dat Hij mensen ziet.
Een stem zegt: "wees gegroet".
Want God vergeet de mensen niet.
Hij komt ons tegemoet.*

- **Kaars aangestoken door Jasmijn**
- **Adventslied: "Maria was een meisje nog, toen hoorde zij een stem" (Alles andersom nr. 14)**

Melodie: "God rest you merry, Gentlemen"

1. Maria was een meisje nog, toen hoorde zij een stem:
Je krijgt een prachtig kindje, een zoon, in Bethlehem.
Hij zal eens de bevrijder zijn, dus zing een lied van hem.
Refrein:
Een lied over alles andersom, andersom.
Een lied over alles andersom.
2. Maria zong: Mijn lieve God, Hij zag mij zomaar staan
hoe arm en klein `k ook wezen mag, Hij zet mij toch vooraan.
Ik zing voor al het grote dat hij Isrel heeft gedaan.
Refrein
3. Maria zong: Ik wist het wel, zo is Hij steeds geweest.
Wie rijk en machtig willen zijn verliezen ook het meest.
Maar armen richt Hij op, Hij maakt hun leven tot een feest.
Refrein

- **VERBINTENIS EN INTREDE**

- **Inleiding**

In deze dienst zal Sita Hofstra als dienaar van het Woord verbonden worden aan de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert.

V: Ik vraag u, voorzitter, zijn er wettige bezwaren bij de kerkenraad ingebracht, die deze bevestiging zouden verhinderen?

Voorzitter: Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.

V: Dan mogen wij Sita Hofstra verbinden aan deze gemeente.

- **Opdracht**

V: Jezus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zo zijn ook wij allemaal geroepen ons in dienst te stellen van het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Hierin is grote verscheidenheid. Wij hebben allemaal verschillende gaven ontvangen en er zijn veel verschillende taken die gedaan moeten worden. Maar het is allemaal dienst aan dezelfde Heer, door dezelfde Geest, die in allen werkt.

Sommigen worden geroepen tot het vervullen van ambten en bedieningen. Vanouds onderscheidt de kerk als ambtsdragers: predikanten, ouderlingen en diakenen. Aan predikanten is in de eerste plaats toevertrouwd de uitleg van de bijbel en verder onder meer de begeleiding van kerkdiensten, de bediening van doop en avondmaal en de dienst van de gebeden. Zij zullen begeleiding geven aan het gemeentewerk, zoals in pastoraat en catechese.

De gemeente en de kerk als geheel zijn geroepen om te getuigen van Gods heil. Predikanten zullen daarin begeleiden, met de goede Herder voor ogen.

En jij Sita Hofstra, jij staat nu klaar om je ambtswerk op deze plaats te aanvaarden.

Je mag er altijd aan denken dat de gemeente en heel de kerk eigendom is van Jezus Christus. Jij mag je verantwoordelijk weten voor de taken jou toevertrouwd, maar het is en blijft Zijn kerk. Aanvaard dan je dienst met blijdschap, voed jezelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

- **Gelofte**

V: Eenmaal ben je in het ambt van dienaar van het Woord bevestigd.

Daarbij heb je uitgesproken:

dat je de Bijbel als bron van de prediking aanvaardt en als enige regel van het geloof,

dat je je wilt verzetten tegen alles wat daarmee strijdig is.

Je hebt beloofd:

geheim te houden wat je vertrouwelijk ter kennis komt,

en je taak te vervullen overeenkomstig de orde van de kerk.

V: Nu je je ambtswerk in de gemeente te Leek-Oldebert zult voortzetten vraag ik je daarom:

Geloof je dat je in je beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

SH:Ja, dat geloof ik.

V: Beloof je je ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die God op je weg brengt?

SH:Ja, dat beloof ik. Daartoe helpe mij God.

V: Laten wij samen bidden met de woorden van lied 695:

- **Lied 695: Heer raak mij aan met uw adem 1 t/m 4** *gezongen door koortje*

1. Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4. Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

- **Verbintenis**

V: God, onze hemelse Vader,
die je naar deze plaats heeft geroepen,
verbinde je aan deze gemeente
en geve je de genade,
dat je daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn.

*De voorganger bekrachtigt deze woorden met een handdruk –
in coronatijd zullen we dat doen door met de hand op het hart elkaar toe te
buigen.*

- **Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente
(gemeente gaat staan)**

V: Gemeente, dit is uw predikant.
Wilt u Sita Hofstra als herder en leraar in uw midden ontvangen
en haar hooghouden in haar ambt?
Beloof u haar te omringen met uw meelevens en te dragen in uw
gebeden?
En belooft u met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Wat is daarop uw antwoord?

Allen: Ja, van harte!

- **Lied 695: 5 (allen staande)**
Heer raak ons aan met uw adem
indien mogelijk door allen gezongen

5. Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

- **Vredegroet**

(Ds. Sita Hofstra neemt nu de dienst over)

SH: De vrede van de Heer zij met u

Allen: En met uw geest.

- **Dienst van het Woord**

- **Gebied bij de opening van het Woord**

- **Projectlied, melodie: Nu daagt het in het oosten**

1. Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.

2. Een boek met mooie woorden met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

- **Terugblik van vorige week: foto's van de kinderdienst op de beamer**

- **Met de kinderen: waar het over gaat, vandaag**

De kinderen gaan achter het licht aan naar de zalen

- **Lezing: Lucas 1: 26-38**

Aankondiging van de geboorte van Jezus

²⁶In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, ²⁷naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. ²⁸Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.' ²⁹Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. ³⁰Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. ³¹Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. ³²Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. ³³Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. ³⁴Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.' ³⁵De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. ³⁶Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, ³⁷want voor God is niets onmogelijk.' ³⁸Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

- **Toelichting bloemschikking**

- **Zingen: Lied 443: 1 t/m 3 (koortje)**

1. De engel Gabriël komt aangesneld,
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel.
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon,
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.
2. Jouw moederschap een zegen, weet dat wel,
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel,
en alle mensen danken jou de eeuwen door;
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

3. Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,
en zegt: voor mij is goed wat God belooft.
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam:
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

- **Verkondiging**

- **Zingen: Lied 745: 1 t/m 4 "Uit de schemer van de tijden"
(door koortje gezongen)**

1. Uit de schemer van de tijden
doemt een oergestalte op,
met legenden, staf en mijter,
beeld van het erbarmen Gods,
Nicolaos, zegevieren
zal het recht voor heel het volk,
sta ons bij nu wij hier bidden,
wees van onze woorden tolk.
2. Voor het kind dat niet kan spelen
en geen veilig huis meer kent;
dat geen kans krijgt om te leren
uitgebuit wordt en miskend;
dat geweld gewoon gaat vinden
en gepantserd verder leeft...
God, behoed al deze kind_ren,
dat uw aarde toekomst heeft.
3. Sint Niklaas, die weet wat recht is
en wat slecht is ondervangt,
vrijgekocht heeft hij drie dochters
van een redeloze man.
Driemaal werpt hij gulden klompjes
door het venster aan de straat,
driemaal ziet een dochter toekomst,
wordt een vrouw, krijgt nieuwe staat.
4. Voor wie reizen in den vreemde,
voor wie overvallen wordt
door de stormen, door de schemer,
door de honger, door tekort,
die geen eigen grond meer hebben,
die gevlucht zijn om het brood;
God, dat wij elkaar behoeden
én in weelde én in nood.

- **Afscheid ds. Atze Landman**

- **Toelichting op de collecte + collectefilmpje**
- **Gebeden:**
voorbeden van de diaconie, andere voorbeden, dankgebed, stil gebed,
Onze Vader.
- **Zingen: Lied 473 "Er is een roos ontloken" (door allen gezongen)**
 1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weet opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.
 2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.
 3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

De kinderen komen terug in de dienst

- **Zegen**
- **Collecte bij de uitgang**