



Orde van dienst
op 13 maart 2022 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
2e zondag van de Veertigdagentijd
Voorganger: Ds. Sita Hofstra
Muzikale begeleiding: Oldebert

- **Welkom en mededelingen**

- **Eerste lied: Psalm 25: 1 en 2**

1. Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.
2. Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

- **Stil gebed**

- **Bemoediging en openingsgebed**

V: In het begin,
vóór de tijd,
vóór de mensen,
vóór de wereld begon,

A: was God.

V: Hier en nu,
onder ons, naast ons,

A: is God.

V: In de toekomst,
wanneer wij hier niet meer zijn,

A: zal God zijn.

V: God was, God is, God zal er zijn

A: Vader, Zoon en heilige Geest

V: Eeuwige God,
hier zijn we, gemeente van Jezus Christus,
open ons voor het werk van uw heilige Geest.

A: Wees bij ons, God.

Amen.

Vervolg eerste lied: Psalm 25: 3

3. Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendelijk'ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

- **Gebod om ontferming**, elke bede afgesloten door een gesproken:

"Heer ontferm u over ons"

- **Zingen: Lied 995: 1 en 2 "O Vader, trek het lot u aan"**

1. O Vader, trek het lot u aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.
2. O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

- **Aandacht voor de schikking**

- **Kindermoment**

- **Projectlied: "Een slinger van verhalen"**

(wordt via de beamer afgespeeld)

- **Kinderen gaan naar de kinderdienst**

- **Lezing: Johannes 12: 20-26**

Jezus spreekt over zijn dood

²⁰Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. ²¹Zij gingen naar Filippus uit Betsaida in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. ²²Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. ²³Jezus zei: 'De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. ²⁴Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. ²⁵Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. ²⁶Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

- **Zingen: Lied 650: 1, 2, 3 en 4 "De aarde is vervuld van goedertierenheid"**

1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.
2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.
4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

- **Lezing (NBV): Johannes 11:55 – 12:11**

²⁷Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. ²⁸Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.' Toen klonk er een stem uit de hemel: 'Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.' ²⁹De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: 'Een donderslag!' Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. ³⁰Jezus zei: 'Die stem heeft niet

voor mij gesproken, maar voor u. ³¹Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. ³²Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ ³³Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. ³⁴Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de messias eeuwig blijft leven,’ zeiden de mensen, ‘waarom zegt u dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’ ³⁵‘Nog een korte tijd is het licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat. ³⁶Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en hij hield zich voor hen schuil.

- Zingen: Lied 558: 1, 4 en 5

1. Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.
4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.
5. Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.

- Overweging

- Zingen: Lied 538: 1 en 4 "Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd"

1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.
4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

- **Collecteaankondiging**

- **Gebeden, afgesloten met stil gebed en het Oekraïens Onze Vader:**

https://www.youtube.com/watch?v=5bKEXa5i9_o

- **Zingen: Lied 978: 1, 2 en 4**

“Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee”

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht..
2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

- **Zegen**