



Orde van dienst  
op 20 maart 2022 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik  
Organist: Niek Schuringa

---

**- Woord van welkom**

**- Lied 95: 1,2,3, uit Liedboek**

1. Steekt nu voor God de loftrumpet,  
Hem die ons in de vrijheid zet.  
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.  
Brengt Hem de dank van al wat leeft,  
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.  
Viert Hem, de koning der getijden.
2. Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,  
de goden zijn Hem onderdaan;  
de hoge bergen houdt Hij staande.  
Het hart der aard' is in zijn hand.  
Hij riep de zee, Hij schiep het land.  
Hij is het, die de weg ons baande.
3. Komt, werpen wij ons voor den Heer  
die ons gemaakt heeft biddend neer,  
wij, die het volk zijn van zijn weide.  
Want onze God, Hij gaat ons voor,  
Hij trekt met ons de diepte door.  
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

**- Bemoediging en groet**

**- Gebed om vergeving**

**- Woord van genade**

**- Lied 538: 1,3, uit Liedboek**

1. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
is leven van genade  
buiten de eeuwigheid,  
is leven van de woorden  
die opgeschreven staan  
en net als Jezus worden  
die 't ons heeft voorgedaan.

3. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
dat is de dood aanvaarden,  
de vrede en de strijd,  
de dagen en de nachten,  
de honger en de dorst,  
de vragen en de angsten,  
de kommer en de koorts.

**- Bloemschikking**

**- Project veertigdagentijd "Ben je klaar voor het feest" met de kinderen**

**- Lied 575: 1,2,3, uit Liedboek**

1. Jezus, leven van ons leven,  
Jezus, dood van onze dood,  
Gij hebt U voor ons gegeven,  
Gij neemt op U angst en nood,  
Gij moet sterven aan uw lijden  
om ons leven te bevrijden.  
Duizend, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer.
2. Gij die alles hebt gedragen  
al de haat en al de hoon,  
die beschimpt wordt en geslagen,  
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,  
als de minste mens gebonden,  
aangeklaagd om onze zonde.  
Duizend, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer.
3. Die gewillig waart ten dode,  
in het duister van de pijn  
U ten offer hebt geboden,  
hoe verlaten moet Gij zijn,  
troosteloos aan 't kruis gehangen  
opdat wij uw troost ontvangen.  
Duizend, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer.

**- Gebed om de heilige Geest**

## **- Bijbellezing: Johannes 12: 37-50**

*Ondanks alle tekenen die Hij voor hun ogen verricht had, geloofden ze niet in Hem.*

*Zo moesten de woorden van de profeet Jesaja in vervulling gaan, die zei:*

*'Heer, wie heeft geloofd wat wij hebben gezegd?*

*Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?'*

*Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd:*

*'Hij heeft hun ogen verblind en hun hart ongevoelig gemaakt. Anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, ze zouden op hun schreden terugkeren en Ik zou hen genezen.'*

*Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn majesteit zag.*

*Toch waren er ook veel leiders die wel in Hem geloofden, maar vanwege de farizeeën kwamen ze daar niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden.*

*Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God.*

*Jezus had luid en duidelijk gezegd: 'Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft, en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft.*

*Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet langer in de duisternis blijft.*

*Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie Mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen.*

*Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader, die Mij gezonden heeft, heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken.*

*Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft.*

## **- Lied 534: 1,2,3,4 uit Liedboek**

1. Hij die de blinden weer liet zien,  
hun ogen kleur liet ondervinden,  
is zelf het licht dat ruimte geeft,  
ons levenslicht, de Zoon van God.
2. Hij die de lammen lopen liet,  
hun dode krachten deed ontvlammen,  
is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God.

3. Hij die de armen voedsel gaf,  
met overdaad hen kwam verwarmen,  
is zelf het brood dat honger stilt:  
ons levensbrood, de Zoon van God.
4. Hij die de doven horen deed,  
hun eigen oren deed geloven,  
is zelf het woord dat waarheid spreekt:  
het levend woord, de Zoon van God.

- Preek

## Geloof in Jezus

- Lied, uit Hemelhoog, lied 460: 1,2,3,4 Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

**- Dankgebed en voorbeden**

**- Collecte**

**- Lied 416: 1,2,4, uit Liedboek**

1. Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen  
met Zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn
  
2. Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden  
over jou Zijn vleugels spreiden  
Ga met God en Hij zal met je zijn.
  
4. Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten  
in Zijn naam elkaar begroeten  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

**- Zegen**