



FAMILIEDIENST PASEN 2022  
op 17 april 2022 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen

Voorganger: Ds. Ernst van Gulik

Thema: "Droog je tranen"

Organist: Niek Schuringa

Trompet: Gijs Ubels en Ineke Klein

M.m.v. Testify onder leiding van Gerard van Beijeren

---

**- Twee liederen van Testify:**

- Lenthen mediation
- Yahwee

**- Binnenbrengen Paaskaars**

**- Woord van welkom**

**- Zingen, Psalm 33: 1,7**

1. Komt nu met zang en roert de snaren,  
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.  
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen  
een lofzang in de mond gelegd.  
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren  
't feestlied ingezet!  
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,  
steekt de loftrumpet.
  
7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven  
op Gods genadig aangezicht.  
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,  
God houdt het oog op hem gericht.  
Ja, Hij kent de zijnen,  
Hij laat niet verkwijnen  
wie zijn hulp verbeidt.  
Koninklijk van gaven  
wil de Here laven  
wie ontbering lijdt.

**- Gebed**

**- Twee liederen van Testify:**

- Friends
- Lord I stretch my hand to you

**- Bloemschikking**

**- Zingen, uit de Evangelische Liedbundel 122: 1,3,4**

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,  
die galmt door gans' Jeruzalem;  
een heerlijk morgen licht breekt aan:  
de Zoon van God is opgestaan!
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,  
want alles, alles is voldaan;  
Wie in 't geloof op Jezus ziet,  
die vreest voor dood en duivel niet.
4. Want nu de Heer is opgestaan,  
nu vangt het nieuwe leven aan,  
een leven, door zijn dood bereid,  
een leven in zijn heerlijkheid.

**- Zingen (Testify, kinderen en gemeente): Weet je dat de lente komt**

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt  
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

De eerste zonnestrallen, ze tintelen op je huid  
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt  
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan  
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

**- Project Pasen**

**- Zandtovenaar met boodschap van Paasmorgen,**  
<https://youtu.be/AYqMTR0yCUE>

**- Zingen, Lied 624: 1,2,3, uit Liedboek, begeleid door Niek**

1. Christus, onze Heer, verrees,  
halleluja!  
Heil'ge dag na angst en vrees,  
halleluja!  
Die verhoogd werd aan het kruis,  
halleluja,  
bracht ons in Gods vrijheid thuis,  
halleluja!
2. Prijst nu Christus in ons lied,  
halleluja,  
die in heerlijkheid gebiedt,  
halleluja,  
die aanvaardde kruis en graf,  
halleluja,  
dat Hij zondaars 't leven gaf,  
halleluja!
3. Maar zijn lijden en zijn strijd,  
halleluja,  
heeft verzoening ons bereid,  
halleluja!  
Nu is Hij der heem'len Heer,  
halleluja!  
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!

**- Verkondiging**

**Droog je tranen**

**- Zingen, uit de Opwekkingsbundel 575**

Jezus alleen, ik bouw op Hem  
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!  
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;  
Klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,

leed om mijn ongerechtigheid.

Door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf,  
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;  
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,  
leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid  
Ben ik van vloek en schuld bevrijd  
Ik leef in Hem en Hij in mij;  
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;  
Dat is de kracht, waar ik in sta.  
van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan  
Kan mij ooit roven uit zijn hand.  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
In die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

**- Twee liederen van Testify:**

- The holy earth
- Purest praise

**- Gebedenlijn**

**- Dankgebed en voorbeden**

**- Actie "Vergeet me nietjes"**

**- Collecte**

**- Zingen (Testify, kinderen en gemeente), Lied 416: 1,2,4**

1. Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen  
met Zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden  
over jou Zijn vleugels spreiden  
Ga met God en Hij zal met je zijn
  
4. Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten  
in Zijn naam elkaar begroeten  
Ga met God en Hij zal met je zijn

**- Zingen, uit de Evangelische Liedbundel, 132: 1,3 U zij de glorie**

1. U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.  
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.  
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.
  
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.  
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot,  
niets heb ik te vrezen in leven en dood.  
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer..

**- Zegen**