



Orde van dienst  
op 22 mei 2022 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Ingebruikneming van de nieuwe vleugel  
Voorganger: Ds. Sita Hofstra  
Met medewerking van Moniek Timmer (vleugel) en  
Mirjam de Jong-Timmer (panfluit)

---

**- Gerben: Welkom en mededelingen**

**Zingen: Lied 655 "Zing voor de Heer een nieuw gezang"**

1. Zing voor de Heer een nieuw gezang!  
Hij laaft u heel uw leven lang  
met water uit de harde steen.  
Het is vol wonderen om u heen..
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,  
gunt aan uw leven rust en duur  
en geeft het zin en samenhang.  
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
3. Een lied van uw verwondering  
dat nóg uw naam niet onderging,  
maar weer opnieuw geboren is  
uit water en uit duisternis.
4. De hand van God doet in de tijd  
tekenen van gerechtigheid.  
De Geest des Heren vuurt ons aan  
de heilige tekens te verstaan.
5. Wij zullen naar zijn land geleid  
doorleven tot in eeuwigheid  
en zingen bij zijn wederkeer  
een nieuw gezang voor God de Heer.

**- Gerben: Toelichting op de dienst**

**- Zingen: Lied 276: 1 en 2 "Zomaar een dak boven wat hoofden"**

1. Zomaar een dak boven wat hoofden,  
deur die naar stilte open staat.  
Muren van huid, ramen als ogen,  
speurend naar hoop en dageraad.  
Huis dat een levend lichaam wordt

als wij er binnen gaan  
om recht voor God te staan.

2. Woorden van ver, vallende sterren,  
vonken verleden hier gezaaid.  
Namen voor Hem, dromen, signalen  
diep uit de wereld aangewaaid.  
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord.

- **Gerben: Woorden van toenadering tot God en tot elkaar**

- **Sita: Toelichting op het lied "Neem mij aan zoals ik ben"**

- **Lied: 833 "Neem mij aan zoals ik ben"**

1. Neem mij aan zoals ik ben,  
wek in mij wie ik zal zijn,  
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

- **de kinderen worden naar voren gevraagd.**

- **Lied: "Weet je dat je een parel bent" van Ellie en Rikkert**

- **Sita: gesprekje met de kinderen**

- **Kinderen t/m groep 6 gaan naar de kinderdienst**

- **Margreet: toelichting op 'One day' en vertaling**  
het is een gebed om vrede voor en met de Oekraïeners

Luisteren en kijken: One Day – I have a dream

<https://www.youtube.com/watch?v=XqvKDCP5-xE>

- **Instrumentaal (Vleugel en evt. panfluit)**

"Zing, vecht, huil, bid, lach en bewonder"

Voor die gene in een schuilhoek achter glas  
voor die gene met de dicht beslage ramen  
voor die gene die dacht dat hij alleen was  
moet nu weten we zijn allemaal samen

Voor die gene met het dicht geslagen boek  
voor die gene met de snel vergeten namen  
voor die gene met het vruchteloze zoeken  
moet nu weten we zijn allemaal samen

Refrein:

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder niet zonder ons

Voor die gene met de slapeloze nacht  
voor die gene die 't geluk niet kan beamen  
voor die gene die niets doet alleen maar wacht  
moet nu weten we zijn allemaal samen

Voor die gene met zijn mateloze trots  
in zijn risicoloze hoge toren  
op zijn risicoloze hoge rots  
moet nu weten zo zijn we niet geboren

Refrein

Voor die gene met het open gezicht  
voor die gene met het naakte lichaam  
voor die gene in het witte licht  
voor die gene die weet we komen samen

Refrein

- **Sita: intro psalm 116**
- **Filmpje waarin mw. Anneke Smits toelichting geeft op psalm 116**
- **Zingen: Psalm 116: 1 en 4 oude berijming**
  1. God heb ik lief; want die getrouwe Heer  
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;  
Hij neigt zijn oor: `k roep tot Hem al mijn dagen;  
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
  4. D'eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;  
`k was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.  
Keer, mijne ziel! Tot uw ruste weder;  
Gij zijt verlost; God heeft u wèl gedaan.
- **Toelichting door onze Oekraïense gasten**  
(met vertaling door Margreet)
- **We kijken en luisteren naar een lied over Oekraïene op de beamer**

[https://www.youtube.com/watch?v=-a9ERF\\_0WpY](https://www.youtube.com/watch?v=-a9ERF_0WpY)

- **Janneke: toelichting op "De kracht van uw liefde"**

- **Lied: "De kracht van uw liefde"**

1. Heer ik kom tot U  
Neem mijn hart verander mij  
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U  
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken,  
voor de kracht van Uw liefde

Refrein:

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen  
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart  
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend  
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij,  
dan kan ik Uw schoonheid zien  
En Uw liefde voelen diep in mij  
en Heer leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven  
Door de kracht van Uw liefde

Refrein 2x

- **Verrassing:**

Wat er te zien is blijft nog even een verrassing. Tijdens de verrassing staat op de beamer de volgende vertaling:

Wanneer je je best doet maar niet slaagt  
Wanneer je krijgt wat je wil maar niet wat je nodig hebt  
Wanneer je je zo moe voelt maar niet kan slapen  
Vast in de achteruit

En de tranen stromen over je gezicht  
Wanneer je iets kwijt raakt dat je niet kunt vervangen  
Of als je van iemand houdt maar het verloren gaat  
Zou het erger kunnen

Lichten zullen je naar huis leiden  
En je botten doen ontvlammen  
En ik zal proberen je te helen

Heel hoog boven of daar beneden  
Wanneer je te verliefd bent om het los te laten  
Als je het nooit probeert zul je nooit weten  
Wat je waard bent

Lichten zullen je naar huis leiden  
En je botten doen ontvlammen  
En ik zal proberen je te helen

Tranen stromen over je gezicht  
Wanneer je iets verliest dat je niet kunt vervangen  
Tranen stromen over je gezicht en ik  
Tranen stromen over je gezicht  
Ik beloof je dat ik van mijn fouten zal leren  
Tranen stromen over je gezicht en ik

Lichten zullen je naar huis leiden  
En je botten doen ontvlammen  
En ik zal proberen je te helen

- **Toelichting op bovenstaand lied**
- **Instrumentale bijdrage van Moniek en Mirjam**
- **Sita: Gebeden, afgesloten met het Onze Vader van de Zandtovenaar:**  
<https://vimeo.com/684179734>
- **De kinderen komen terug in de dienst**
- **Toelichting door Adam Brunt (op het lied Zegekroon)**
- **Lied 886: 1,2 uit Liedboek**
  1. U zult altijd voor ons strijden  
U hebt steeds uw trouw getoond  
Deze waarheid is mijn blijdschap  
Heer, U draagt de zegekroon  
U, mijn helper en beschermer  
U, mijn redder en mijn vriend  
Uw genade is mijn adem en mijn lied
  2. Waar uw grootheid wordt bezongen  
Wil ik knielen voor uw troon  
Waar U bent, verstillt de onrust  
Want U draagt de zegekroon  
Vul dit huis nu met uw glorie  
Vul ons hart met heilig vuur  
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Refrein:  
Halleluja!  
Jezus overwon  
Jezus overwon  
Halleluja! Prijs Hem  
Die de wereld overwon

3. U zult altijd voor ons pleiten  
U zocht door tot U ons vond  
En geen macht kan U bestrijden  
Want U draagt de zegekroon  
U bent Jezus, de Messias  
Die de wereld redding biedt  
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Refrein

Elke muur wordt neergehaald ]	dit couplet wordt herhaald
Ieder bolwerk afgebroken ]	
U draagt de zegekroon ]	
U overwon, U overwon! ]	

4. Aan het kruis leek U verslagen  
Maar U hebt de dood onttroond  
Zelfs het graf kon U niet houden  
Want U draagt de zegekroon  
U draagt de zegekroon  
Halleluja!

Refrein

Elke muur wordt neergehaald ]	dit couplet wordt herhaald
Ieder bolwerk afgebroken ]	
U draagt de zegekroon ]	
U overwon, U overwon! ]	

- **Powerpoint voor het collectiedoel: Ziekenpastoraat UMCG**
- **Slotlied: Het lied dat bij de ingang door de kerkgangers gekozen is**
- **Zegen**
- **Muziek naar keuze van Moniek en Mirjam**