



Orde van dienst  
op 3 april 2022 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik  
Piano: Moniek Timmer

---

**- Voor de dienst: lied 216: 1,2,3, uit Liedboek**

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingen de vogels, geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. Dauw op de aarde zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
3. Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

**- Woord van welkom**

**- Lied 139: 1,10, uit Liedboek**

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.
10. O God, hoe diep verwonderd ga  
ik uw volmaakte wijsheid na.  
Hoe schoon is alles wat Gij doet.  
Hoe kostelijk in overvloed  
zijn uw onpeilbare gedachten,  
ik overdenk die al mijn nachten.  
en eindloos mij verblijdt.

**- Bemoediging en groet**

**- Lied 547: 1,2,3, uit Liedboek**

1. Met de boom des levens  
wegend op zijn rug  
droeg de Here Jezus  
Gode goede vrucht.  
Kyrie eleison,  
wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen  
uit de dood vandaan.
2. Laten wij dan bidden  
in dit aardse dal,  
dat de lieve vrede  
ons bewaren zal,  
Kyrie eleison,  
weest met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen  
uit de dood vandaan,
3. Want de aarde vraagt ons  
om het zaad des doods,  
maar de hemel draagt ons  
op de adem Gods.  
Kyrie eleison,  
wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen  
uit de dood vandaan.

**- Gebed om vergeving**

**- Woord van genade**

**- Bloemschikking**

**- Project veertigdagentijd "Ben je klaar voor het feest" met de kinderen**

**- Als gebed om de heilige Geest zingen: Lied 940: 1,2, uit Liedboek**

1. Verberg mij nu, onder Uw vleugels Heer.  
Houd mij vast, in Uw sterke hand.  
Als de oceaan haar krachten toont,  
zweef ik met U hoog boven de storm.

Vader, U bent sterker dan de vloed,  
dan word ik stil,  
U bent mijn God.

2. Vind rust mijn ziel, in God alleen.  
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.  
Als de oceaan haar krachten toont,  
zweef ik met U hoog boven de storm.

Vader, U bent sterker dan de vloed,  
dan word ik stil,  
U bent mijn God.

### **- Bijbellezing: Spreuken 1: 20-33**

*Wijsheid roept in de straten,  
over de pleinen klinkt haar stem,*

*ze laat zich horen bij de poorten,  
te midden van alle rumoer roept ze uit:*

*'Hoe lang nog, onnozele mensen,  
hechten jullie aan je onvolwassenheid,  
willen jullie, spotters, blijven spotten,  
haten jullie, dwazen, kennis?*

*Luister, neem mijn berispingen ter harte –  
dan stort ik mijn geest over je uit,  
dan laat ik je delen in mijn wijsheid.*

*Maar toen ik je riep, wees je me af,  
toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan.*

*Al mijn goede raad heb je in de wind geslagen,  
elke berisping heb je genegeerd.*

*Daarom lach ik om je ongeluk,  
schater ik het uit om je ellende,*

*wanneer ellende op je afkomt als een storm,  
ongeluk als een onweer over je losbarst,  
leed en nood je treffen.*

*Dan zul je me roepen, maar ik antwoord niet,  
je zult me zoeken, maar je vindt me niet.*

*Want je was afkerig van mijn kennis  
en toonde geen ontzag voor de HEER.*

*Je nam mijn raad niet aan*

*en verachtte mijn berispingen.*

*Daarom pluk je de wrange vruchten van je plannen,  
je daden liggen je zwaar op de maag.*

*Want wie onnozel is, gaat aan zijn halsstarrigheid ten onder,  
en zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om.*

*Maar wie naar mij luistert, zal veilig zijn,  
hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad.'*

**- Gezang 476: 1,2, uit Liedboek voor de kerken**

1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,  
God uit God en Licht uit Licht;  
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen  
spelend voor Gods aangezicht;  
engel Gods uit Isrels oude dagen,  
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,  
dienaar van Gods hoog bevel,  
kind der maagd, Immanuël!
2. Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,  
die voor 's werelds zonden boet,  
uw gekruisigd vlees is waarlijk spijs,  
waarlijk drank uw heilig bloed.  
Uit een duister, vrees'lijk boven mate  
riecht Gij tot Hem die U had verlaten,  
maar uw stem breekt door de nacht:  
Vader, wereld, 't is volbracht.

**- Preek**

## **Wat is wijsheid?**

**- Lied 289: 1,2,3, uit de Evangelische Liedbundel**

1. Ik geloof in God de Vader  
die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de kosmos  
heel de schepping zingt zijn eer  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus  
die voor ons ter wereld kwam.  
Zoon van God en Zoon des Mensen  
goede Herder, Offerlam.  
Door te lijden en te sterven  
groot is het geheimenis  
schenkt Hij mij het eeuwig leven,  
dat uit God en tot God is.
  
3. Ik geloof dat mijn Verlosser  
door de dood is heengegaan  
en op Pasen God zij glorie  
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood dit is Mijn lichaam  
door de wijn dit is Mijn bloed  
geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed.

**- Gedenken**

**- Dankgebed en voorbeden**

**- Collecte**

**- Lied 886: 1,2 uit Liedboek**

1. Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.
  
2. Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts voor u alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d'uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen.

**- Zegen**

**- Na de Zegen zingen, Lied 425, uit Liedboek**

Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord  
in Christus verbonden  
tezamen gezonden  
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord  
Om daar in genade  
uw woorden als zaden te zaaien  
tot diep in het donkerste dal  
door liefde gedreven  
om wie met ons leven  
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal.