

Pinksteren 5 juni 2022 – PGLO in de Hoeksteen

Welkom door ouderling van dienst

Lied voor de dienst: Lied 687 “Wij leven van de wind”

Mededelingen door ouderling van dienst

Eerste lied: Psalm 68: 1 en 7 “God richt zich op, de vijand vlucht”

Stil gebed

Openingsbeurtspraak:

V: Van het opgaan van de zon
totdat zij ondergaat in het westen

A: Geprezen zij God!

V: Uit de monden van kinderen,
door babies aan de borst

A: Geprezen zij God!

V: In de vergezichten van ouderen
en in de dromen van de jeugd

A: Geprezen zij God!

V: In de feestzalen van de hemel
en in de vergeten hoekjes van ons hart

A: Geprezen zij God!

V: Laat alles wat leeft en adem heeft
de Heer prijzen.

A: Amen.

Wij prijzen de Heer!

Groet:

V: De Heer zij met u!

A: Ook met u zij de Heer!

Begroeting van elkaar

Hierna gaan we zitten

Kyriëgebed, waarbij we elke bede besluiten met het zingen van:



Glorialied: Lied 117d in verschillende talen:

- eerst Latijn (zoals in 117d): Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
- dan Nederlands: Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
 Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.
- dan Engels: Sing praises, all you peoples, sing praises to the Lord.
 Sing praises, all you peoples, sing praises to the Lord.
- zo mogelijk Oekraïens: (tekst volgt, als ik een transcriptie krijg via Margreet van Aken)
- dan Fries: Bring huld' oan God jim folken, loovj' alle gear de Hear.
 Bring huld' oan God jim folken, syn namme kear op kear.

Waar het over gaat, vandaag

Met behulp van 5 foto's van paardenbloemen (zie bijlagen)

Lied met de kinderen: Lied 683: 1 ,2 en 4 "'t Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest"

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Zingen: Lied 670: 1, 2, 3 en 7 "Kom Schepper God, o heil'ge Geest"

Lezing: Genesis 11: 1-9

11¹Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. ²Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. ³Ze zeiden tegen elkaar: 'Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.' De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. ⁴Ze zeiden: 'Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.' ⁵Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. ⁶Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal,' zei de HEER, 'en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. ⁷Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan.' ⁸De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. ⁹

Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde Hij de mensen over de hele aarde.

Zingen: Lied 701: 1 t/m 4 “Zij zit als een vogel”

Lezing: Handelingen 2: 1-8 en 14-18

¹Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. ²Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. ³Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, ⁴en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

⁵In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. ⁶Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. ⁷Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? ⁸Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?

¹⁴Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. ¹⁵Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. ¹⁶Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:

¹⁷Aan het einde der tijden, zegt God,
zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien
en oude mensen dromen dromen.

¹⁸Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.

Zingen: Lied 678: 1, 3, 4 en 5 “Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde”

Overdenking

*Met hierin foto 2, foto 4 en foto 5 van de paardenbloemen;
Zondagochtend neem ik een exemplaar van de tekst mee zodat duidelijk wordt wanneer.*

Zingen: Lied 681 “Veni sancte Spiritus” (4x zingen)
*Beameraars: Kan de vertaling erbij gezet worden?
“Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.”*

Gebeden

Aandacht voor de collecte

Kinderen komen terug in de dienst

Slotlied: Lied 672: 1, 3 en 7 “Kom laat ons deze dag”

Zegen