

KERKDIENST IN DE HOEKSTEEN VAN 26 JUNI 2022

Voorganger: ds. Ernst van Gulik

Organist: Irma Wildeboer

- Woord van welkom

- Lied 139b: 1,2, uit Liedboek

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen, elke dag.

Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot
Ik dank U voor dit wonder, Heer
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij

en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen, elke dag.

- Stil gebed, bemoediging en groet

- Gebed om vergeving

- Lied "Dank u voor deze nieuwe morgen", Liedboek 218: 1,2,4,5

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

- Presentatie van hen die overstappen, de powerpoint (die Janneke instuurde)

- Gedicht

- Thema: **Een stapje verder**

- Lied 150: 1,2, uit de bundel van Johannes de Heer

Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neêr,
Juist omdat wij 't al niet brengen
In 't gebed tot onzen Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in 't strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
Dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing,
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

- Gebed om de heilige Geest

- Lezing in de Bijbel: Jozua 1: 10-15 door Lianda

Toen zei Jozua tegen een aantal leiders van het volk: 'Ga het hele kamp door, en zeg tegen de mensen dat ze zich klaar moeten maken. Want over drie dagen zullen we de Jordaan oversteken. We zullen het land in bezit nemen dat de Heer, onze God, aan ons zal geven.'

En daarna zei hij tegen de stammen Ruben en Gad, en tegen de helft van de stam Manasse: 'Vergeet niet wat Mozes, de dienaar van de Heer, gezegd heeft: 'De Heer, jullie God, zal jullie dit land geven, aan deze kant van de Jordaan. Jullie zullen hier in vrede wonen.'

Jullie vrouwen, kinderen en dieren mogen hier blijven. Maar zelf moeten jullie eerst naar de overkant van de Jordaan gaan. Daar moeten jullie de andere Israëlieten in de oorlog helpen.

En daar moeten jullie blijven totdat ook zij veilig in hun land kunnen wonen. Als zij het land gekregen hebben van de Heer, jullie God, dan mogen jullie hier

terugkomen. Pas dan mag je gaan wonen in je eigen land ten oosten van de Jordaan. Want Mozes heeft dat land aan jullie gegeven.'

- Lied 569: 1,3, uit Johannes de Heer,

Heer, wees mijn gids
op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn gids.
Wijs mij de weg
naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn gids.
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor.

Nu aan Zijn hand
dwaal 'k nimmer van de weg,
Hij is mijn gids.
't Zij door moeras
of wel langs struik en heg
leidt mij mijn gids.
Licht, vriend'lijk licht
stroomt van zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds
het oog op Hem gericht.

- Overdenking



Een stapje verder

- Lied van de overstap (melodie “door de nacht van strijd en zorgen”, lied 801, Liedboek)

Met de wereld aan je voeten
Horizon als nieuw begin
Zet je stappen, proef je 't leven
Alles groot en niets te klein

Met je koffers als je wapen,
Volgepakt met levenslust,
Stap je voort op stoute schoenen
Door de landen, langs de kust

Soms ook tastend, zoekend, vragend:
Wat is waarheid, wat is goed?
In je hand je trouwe knuffel
Of een vuist vol goede moed.

Als de regen en als het zonlicht,
Gaat God met jou, ongekend.
Vol verlangen, hoop, verwachting
Als je zit, of staat, of rent.

Wij, volwassen, mens die loslaat,
Geven jou, schenken jou
Aan een toekomst van jouw dromen
Aan het leven, hemelsblauw.

- Filmpje

- Overstap

- Opa van Samuël

Het lied "Zegen mij", via YouTube,
https://download.eo.nl/eo/samengeloven/190406_NZD_29_Zegen%20mij.mp4?sethdr=Content-Type:application/octet-stream

- Dankgebed en voorbeden

- Lied 416: 1,2,3,4 uit Liedboek

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

- Zegen