



Doopdienst  
op 8 mei 2022 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik  
Organist: Egbert van Goor  
Ouderling van dienst: Tanja Klein

---

**De doop in deze dienst wordt bediend aan:**

Jonah Sven Keuning, zoon van Harriëtte en Gerard Keuning,  
Mare Lise Brandsma, dochter van Hillebrand Johan Brandsma en Annemieke Zijlstra  
Lotte Jantien Wagenaar, dochter van Kees en Irma Wagenaar  
Naud Wouter Martens, zoon van Robert en Lotte Martens

**- Lied voor de dienst, uit Alles wordt nieuw, I, 20:**

1. Laat de kindren tot mij komen,  
alle, alle kindren.  
Laat de kindren tot mij komen,  
niemand mag ze hindren.  
Want de poorten van mijn rijk,  
staan voor kindren open,  
laat ze allen groot en klein,  
bij mij binnen lopen.
2. Laat de mensen tot mij komen,  
over alle wegen.  
Laat de mensen tot mij komen,  
houdt ze toch niet tegen.  
Want de poorten van mijn rijk,  
gaan ook voor hen open,  
als ze aan een kind gelijk,  
bij mij binnen lopen

**- Welkom**

**- Zingen, uit Liedboek, 100: 1,2,3,4**

1. Juicht Gode toe, bazuïnt en zingt.  
Treedt nader tot gij Hem omringt,  
gij aard' alom, zijn rijksdomein,  
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij.  
Hij schiep ons, Hem behoren wij,  
zijn volk, de schapen die Hij hoedt  
en als beminden weidt en voedt."

3. Treedt statig binnen door de poort,  
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.  
Heft hier voor God uw lofzang aan:  
Gebenedijd zijn grote naam.
4. Want God is overstelpend goed,  
die ons in vrede wonen doet.  
Zijn goedheid is als morgendauw:  
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw..

**- Stilte, bemoediging en groet**

**- Gebed**

**- Presentatie van de dopelingen**



*Mare Lisse Brandsma*



*Lotte Jantien Wagenaar*



*Naud Wouter Martens*



*Jonah Sven Keuning*

**- Inleiding op de doop**

**- Uitspreken geloofsbelijdenis door Harriëtte keuning**

**- Zingen van 340B, Liedboek**

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.  
En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon,  
onze Here, die ontvangen is van de heil'ge  
Geest, geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle, ten derden dage  
wederom opgestaan van de doden,  
opgevaren ten hemel, zittende ter rechter-  
hand Gods, des almachtigen Vaders,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de  
levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest;

ik geloof één heilige, algemene, christelijke Kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
vergeving der zonden,  
wederopstanding des vleses  
en een eeuwig leven. Amen

**- Gelofte de doopouders**

**- Vraag voor de gemeente:**

Gemeente, wilt u deze kinderen  
die gedoopt zijn,  
dragen in uw gebeden,  
opnemen in uw midden  
en naar uw vermogen  
helpen groeien in geloof  
en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

**- Aanbieden van de doopkaars**

**- Zingen, uit Geroepen om te zingen 79: 1,2,4**

1. Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee, maar ook met de andere mensen, vier jij hier dit feest met ons mee.  
Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest,  
jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
2. Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd, en dus is het tijd om te vieren, dat God, die je kent, van je houdt.  
Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest,  
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
4. Nu mag je gaan leven met mensen, verbonden in liefde en trouw, omdat zij vandaag bij dit dopen Gods naam legden naast die van jou.  
Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest,  
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

**- Kinderen naar de kinderdienst**

**- Gebed om de heilige Geest**

**- Lezing in de Bijbel: Lukas 18: 15-17**

De mensen probeerden ook kleine kinderen  
bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken.

Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen.

Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei:

'Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen,  
want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

Ik verzeker jullie:  
wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God,  
zal er zeker niet binnengaan!'

**- Zingen, uit Liedboek, 348: 1,2,3,4,7**

1. Heer van uw kerk,  
Gij hebt het woord genomen  
en zegt ons: laat de kinderen tot Mij komen,  
want hunner is het koninkrijk.
2. Hier zijn wij dan:  
van U is 't jonge leven,  
het moet U dankend worden weergegeven  
want alles komt uit uwe hand.
3. Reeds staat Gij klaar  
en komt ons vriendlijk tegen,  
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen,  
eer wij U zoeken zijt Gij daar.
4. Geef ons uw naam,  
de oude mens moet sterven,  
in U zal hij een nieuw bestaan verwerven  
als Gij maar voor hem in wilt staan.
7. Uw mild gelaat  
blijft over 't kind gebogen;  
het wordt voor U geboren en getogen,  
vervult zijn wegen naar uw raad.

**- Verkondiging**

**Jezus zegt:**  
**“Laat de kinderen tot mij komen”**

**- Zingen, uit Liedboek, 650: 1,2,3,7**

1. De aarde is vervuld  
Van goedertierenheid,  
van goddelijk geduld  
en goddelijk beleid.
2. Gods goedheid is te groot  
voor het geluk alleen,  
zij gaat in alle nood  
door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad  
tot in de groeve af  
omdat zij niet verlaat  
wie toeven in het graf.

7. Al gij die God bemint  
en op zijn goedheid wacht,  
de oogst ruist in de wind  
als psalmen in de nacht.

**- Dankgebed en voorbeden**

**- Zegen mij, <https://youtu.be/4FVbtVvISoQ>**

**- Zingen, uit Liedboek, 837: 1,3,4**

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen:  
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –  
Meester, waar kom ik U tegen?  
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.

3. Heer, als ons denken U ontkent,  
kan ons de leegte benauwen.  
Als onze hand uw schepping schendt,  
wilt U ons dan nog vertrouwen?  
Twijfel of hoogmoed, onverstand –  
neem ons, uw mensen, bij de hand.  
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

4. Koning, uw rijk is zo nabij –  
open mijn ogen en oren!  
Onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk mensenkind.  
Zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen

**- Zegen**