

Liturgie zondag 25 september 2022, PGLO, De Hoeksteen (viering HA)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 103: 1, 3 en 5 'Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren'

Stil gebed

Bij het begin

Onderstaande teksten graag op de beamer

V: In het begin,
Voordat de tijd bestond, voordat de mensen bestonden,
Voordat de wereld begonnen was,

A: was God.

V: Hier en nu,
Tussen ons in, naast ons,
Helderder dan de lucht, dichterbij dan onze adem

A: is God.

V: In alles wat komt,
Wanneer wij tot stof zijn weergekeerd
En de menselijke kennis voltooid is,

A: zal God zijn.

V: Betrokken op de aarde
Gereed om de wereld te verlossen
Door Jezus Christus
Door de kracht van de heilige Geest

**A: was God,
Is God,
Zal God zijn.
Amen.**

Zingen: Lied 985: 1, 2 en 3 'Heilig, heilig, heilig'

Kyriëgebed

Ik wil graag afsluiten met een gezongen Kyrië, maar welk Kyrië uit het liedboek is bekend in de PGLO? Kan b.v. 299d?

Glorialied: Lied 304: 1, 2 en 3 'Zing van de Vader die in den beginne'

Waar het over gaat, vandaag

Zingen: 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad' (2x)
(Geroepen om te zingen 139)

Tijdens de tweede keer zingen gaan de kinderen naar de kinderdienst.

Lezing: Matteüs 18: 21-35

Zingen: Sjongend op Wei 137 'God vol vergeven, wees ons genadig'

Tekst: Michel van der Plas Muziek: Keltische melodie



v: God vol ver - ge - ven, wees ons ge - na - dig:
zie hoe wij le - ven ver van uw licht.
God vol mee - do - gen, zie hoe wij dwa - len
houd on - ze o - gen op U ge - richt.

2. (m) Wij zijn vergeten op wie wij lijken,
naar wie wij heten sinds onze doop.
Wij zijn verloren wat wij bezaten
sinds wij herboren leefden van hoop.

3. (a) U, onze morgen, houd U niet langer
voor ons verborgen: keer bij ons weer.
Wees in ons midden met uw genade,
leer ons weer bidden tot U als Heer.

Overweging

Zingen: Lied 919: 1 t/m 4 'Gij die alle sterren houdt'

Aandacht voor de collecte; de tafel wordt klaargemaakt samen met de kinderen

Zingen: Lied 386 'Vier met alles wat in je is'

Nodiging en vredegroet

Voorbeden en stil gebed

Tafelgebed:

het tafelgebed graag op de beamer tonen

V: De Heer wil bij ons zijn

A: **Hij laat ons nooit alleen**

V: Hij denkt altijd aan ons

A: **Wij denken nu aan Hem**

V: Wij danken de Heer

A: **Dat is wat Hij verdient**

V: Ja, God, dat willen wij doen,

wij willen U danken
voor het leven en de liefde die u geeft,
en voor wat U nog geven zal,
voor wat U beloofd heeft:
dat het leven echt goed zal zijn,
de hemel op aarde.

Daarom danken wij U,
wij noemen U heilig,
en wij zingen voor U het lied
dat altijd en overal, in hemel en op aarde
voor U gezongen wordt:

Allen zingen:

(melodie: Psalm 136)

Loof de Heer, want God is goed,
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt –
liefde die de dood verjaagt.

Dank de Heer, die alles schiep
en ons hier bij name riep.
Heilige, groot is uw macht,
maakt ons vrij, toon ons uw kracht!

V: Vooral danken wij U voor Jezus,
want Hij heeft ons met woorden en daden laten merken
hoeveel U van de wereld houdt,
en hoeveel U ervoor over hebt,
dat er troost zal zijn,
en verzoening en vrede.

Jezus had er in elk geval alles voor over.
Tijdens zijn laatste maaltijd
nam Hij een brood, dankte U, brak het in stukjes,
en gaf het aan zijn vrienden, terwijl hij zei:
Dit is mijn lichaam, voor jullie gebroken.
Blijf dit doen om aan mij te denken.

Ook nam Hij toen een beker, dankte U,
en liet de beker rondgaan, terwijl Hij zei:
Drink daar allemaal maar uit,
Want deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor jullie vergoten wordt –
zo breng Ik jullie Gods vrede.
Blijf dit doen om aan mij te denken.

Als wij daar nu aan denken, God,
dan bidden wij U of U ons helpen wilt
om te leven in de Geest van Jezus,
de Heilige Geest.

En zoals dit brood dat we samen delen
gemaakt is uit een heleboel korenaren,
die gemalen en gemengd en gebakken zijn,
laat zo ook ons, allemaal verschillende mensen,
samen gemeente van Jezus zijn,
waar mensen eten vinden en troost,
verzoening en vrede,
vriendschap en vreugde.

Wij bidden met de woorden die Jezus ons leerde:

Onze Vader...

Tijdens het delen van brood en wijn zingen wij:

* Lied 833 'Neem mij aan zoals ik ben' (4x)

* Lied 256 'Blijf met uw genade bij ons' (4x)

* Prijs de Heer mijn ziel,
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer mijn ziel,
die mij het leven geeft.
(melodie lied 103 E) (zolang als we brood en wijn delen)

Dankzegging

Slotlied: 'Behoed en bewaar U ons, lieve God' (melodie: La paz del Señor)

1. Behoed en bewaar U ons, lieve God,
wijs U ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn, } 2x
omgeef U ons met uw zegen. } 2x

2. Behoed en bewaar U ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een menselijk gezicht } 2x
nabij ons in donkere tijden. } 2x

3. Behoed en bewaar U ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen:

een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. } 2x
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. } 2x

4. Behoed en waar U ons, lieve God,
omgeef U ons met uw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn } 2x
en zet ons op nieuwe wegen. } 2x

Zegen

Collecte bij de uitgang