



Liturgie voor de Tweede Advent,  
op 4 december 2022 aanvang 09:30 uur  
in de Nienoordkapel  
Voorganger: ds. Ernst van Gulik  
Muziek: Muziekgroep Oldebert

---

**- Woord van welkom**

**- Zingen, uit Liedboek, 24: 1,2,3,4, De aarde en haar volheid zijn**

1. De aarde en haar volheid zijn  
des Heren koninklijk domein,  
de wereld en die daarin wonen.  
Het land rijst uit de oceaan,  
rivieren breken zich ruim baan  
om Gods volmaakte macht te tonen.
2. Wie is de mens die op zal gaan  
en voor Gods heilig aanschijn staan?  
Wie mag de tempel binnentreden?  
Wie niet op loze wijsheid bouwt,  
zijn hart en handen zuiver houdt  
van kwade trouw en valse eden..
3. God is hem zegenrijk nabij,  
in 't recht des Heren wandelt hij,  
de God des heils zal hem verblijden.  
Een nieuw geslacht gaat op in 't licht  
en zoekt des Heren aangezicht,  
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.
4. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,  
aloude deur, maak wijd uw boog,  
laat uw verheven koning binnen.  
Wie is die vorst zo groot in eer,  
die sterke held? Het is de Heer,  
die alle macht kan overwinnen.

**- Stilte, bemoediging en groet**

**- Aansteken tweede kaars van Advent**

**- Gebed**

**- Zingen, uit Liedboek, 885: 1,2 Groot is uw trouw**

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,  
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.  
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;  
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

**- Gebod**

**- Zingen, uit Liedboek, 441: 1,3,4 Hoe zal ik u ontvangen**

1. Hoe zal ik U ontvangen,  
wat wordt mijn eerste groet?  
U, ieders hartsverlangen,  
vervult ook mij met gloed!  
O Jezus, licht der wereld,  
verlicht mij, dat ik weet  
waarmee ik U moet eren,  
U waardig welkom heet.
3. Wat hebt U opgegeven  
om mij nabij te zijn,  
toen mijn armzalig leven  
getekend was door pijn?  
Zo veel was mij ontnomen  
waarin ik vreugde vind,  
maar toen bent U gekomen  
en wist ik mij bemind.
4. Van boeien die mij bonden  
ben ik door U bevrijd.  
U redt mij ongeschonden  
uit alle haat en nijd.  
U houdt mij hoog in ere.  
Daarbij valt in het niet  
wat alle goud ter wereld  
aan aardse rijkdom biedt.

## - **Gebed**

## - **Bijbellezing: Matheus 11: 1-15**

<sup>1</sup>Dit waren de instructies die Jezus aan de twaalf leerlingen gaf. Toen Hij zijn rede beëindigd had, vertrok Hij om zijn verkondiging voort te zetten en onderricht te geven in de steden.

<sup>2</sup>Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe <sup>3</sup>met de vraag: 'Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?' <sup>4</sup>Jezus antwoordde: 'Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: <sup>5</sup> blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. <sup>6</sup>Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.'

<sup>7</sup>Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken: 'Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? <sup>8</sup>Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is verkeert in koninklijke kringen. <sup>9</sup>Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet.

<sup>10</sup> Hij is degene over wie geschreven staat: "Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal een weg voor Je banen." <sup>11</sup>Ik verzeker jullie: onder allen die uit een vrouw geboren zijn is nooit iemand verschenen die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij.

<sup>12</sup>Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen geweldenaars het aan zich te onderwerpen. <sup>13</sup> Want alle profetieën van de Profeten en de Wet reiken tot de dagen van Johannes. <sup>14</sup> En voor wie het wil aannemen: hij is Elia, die komen zou. <sup>15</sup>Laat wie oren heeft goed luisteren!

## - **Zingen, uit Liedboek, 939: 1,2,3 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht**

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht  
leidt mij uw hand. U blijft nabij.  
Uw vrede diep, uw liefde groot  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.
2. U werd een mens, U daalde neer  
in onze pijn en schuld en strijd.  
U droeg de last, verrezen Heer  
die ons van elke vloek bevrijdt:  
U sloeg de zonden aan het kruis  
en brengt ons bij de Vader thuis;  
want door uw bloed, uw levenskracht  
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan.

- **Verkondiging**

- **Muzikaal intermezzo**

- **Zingen, uit Liedboek, 935: 1,2,3 Je hoeft niet bang te zijn**

1. Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer,  
leg maar gewoon je hand  
in die van onze Heer.
2. Je hoeft niet bang te zijn  
als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur  
rondom ons leven zijn.
3. Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft  
als jij je ogen sluit.

- **Openbare geloofsbelijdenis**

- **Zingen, uit Liedboek, 833 (3x), Neem mij aan zoals ik ben**

2. Neem mij aan zoals ik ben,  
wek in mij wie ik zal zijn,  
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

- **Dankgebed en voorbeden**

- **Collecte**

- **Zingen, uit Liedboek, 442: 1,2 Op u, mijn Heiland blijf ik hopen**

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  
Verlos mij van mijn bange pijn!  
Zie, heel mijn hart staat voor U open  
en wil, o Heer, uw tempel zijn.  
O Gij, wien aarde en hemel zingen,  
verkwik mij met uw heilige gloed.  
Kom met uw zachte glans doordringen,  
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!  
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
Blijf in uw liefde mij bewaren,  
waar om mij heen de wereld woedt.  
O, mocht ik uwe troost ervaren:  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

- **Zegen**