



Orde van dienst
op 6 november 2022 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik
Organist: Freek Reitsema

- **Woord van welkom**

- **Zingen, lied 723: 1,2 uit Liedboek**

1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
- 2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

- **Stil gebed, bemoediging en groet**

- **Gebed**

- **Woord van genade**

- Zingen, 885: 1,2, uit Liedboek

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

- Opdracht

- Zingen, uit de Evangelische liedbundel 185: 1,3,4

1. Leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg.
Houd mij in evenwicht, dat 'voor uw aangezicht,
wandel in 't volle licht, leer mij uw weg.
2. Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg.
't Leven zij lang of kort, leer mij uw weg.
Is dan mijn hoop volbracht, 'vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht, leer mij Uw weg.
3. Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij.
't Zij vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht
ieder, die Hem verwacht; Hij is nabij.

- Gebed om de heilige Geest

- Moment met de kinderen

- Lezing in de Bijbel: Matheus 5: 11-14

¹¹Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. ¹²Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgd en vervolgd werden ze vóór jullie de profeten.

¹³Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

¹⁴Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

- Zingen, Lied 838: 1,4, Liedboek

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

- Verkondiging

**Je bent
het zout
van de aarde**

Luisteren naar Sela: Gebed voor de werkdag <https://youtu.be/82vP7UdF8tl>

- Collecte

- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader

- Zingen, Evangelische liedbundel 246

1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

- Zegen