

Orde van dienst  
op 15 januari 2023 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik  
Organist: Niek Schuringa

---

- **Orgelmuziek**

- **Woord van welkom**

- **Zingen: Lied 42: 1,7**

1. Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht,  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
die ik ademloos verwacht.  
Ja, ik zoek zijn aangezicht,  
God van leven, God van licht.  
Wanneer zal ik Hem weer loven,  
juichend staan in zijn voorhoven?.
7. Hart, onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.  
Eens verschijn ik voor den Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer:  
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven  
altijd aan de dood ontheven.

- **Stilte, bemoediging en groet**

- **Gebed**

- **Woord van genade**

- **Zingen: Lied 617a: 1,2,3, uit Hemelhoog**

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker  
Mijn dag begint met een lied voor U  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen  
Laat mij nog zingen als de avond valt  
  
Loof de Heer, o mijn ziel  
O mijn ziel  
Prijs nu zijn heilige Naam  
meer passie dan ooit  
O mijn ziel  
Verheerlijk zijn heilige Naam.

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen  
Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel  
O mijn ziel  
Prijs nu zijn heilige Naam  
Met meer passie dan ooit  
O mijn ziel  
Verheerlijk zijn heilige Naam.

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert  
Mijn adem stukt en mijn einde komt  
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen  
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel  
O mijn ziel  
Prijs nu zijn heilige Naam  
Met meer passie dan ooit  
O mijn ziel  
Verheerlijk zijn heilige Naam

Verheerlijk zijn heilige Naam  
Verheerlijk zijn heilige Naam

## - Presentatie van de dopelingen

Noor Mare Renkema:



Rosa Reitsma:



**- Inleiding op de doop**

**- Zingen: Lied 479: 1,2,3, uit Hemelhoog**

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta  
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt  
U woord is het pad de weg waarop ik ga  
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta  
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
  
2. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta  
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt  
U woord is het pad de weg waarop ik ga  
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta  
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
  
3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw  
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart  
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer  
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd  
En in uw vergeving leef ik nu

**- Heilige Doop**

**- Vraag voor de gemeente:**

Gemeente, wilt u deze kinderen  
die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden,  
opnemen in uw midden  
en naar uw vermogen  
helpen groeien in geloof  
en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

**- - Gesprek met dhr. Gerard de Jonge, teamchef van de politie Groningen**



- **Kinderen naar hun dienst**
- **Gebed om de heilige Geest**
- **Lezing in de Bijbel: Psalm 91**

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont  
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,  
die zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting,  
mijn God, op u vertrouw ik.'

Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger  
en redt je van de dodelijke pest,

hij zal je beschermen met zijn vleugels,  
onder zijn wieken vind je een toevlucht,  
zijn trouw is een veilig schild.

De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,  
ook de pijn niet die overdag op je afvliegt,

noch de pest die rondwaart in het donker,  
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

Al vallen er duizend aan je linkerzijde  
en tienduizend aan je rechterhand,  
jou zal niets overkomen.

Open je ogen en zie  
hoe wie kwaad doen worden gestraft.

U bent mijn toevlucht, HEER.  
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,  
zal het kwaad je niet bereiken,  
geen plaag je tent ooit treffen.

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,  
die over je waken waar je ook gaat.

Hun handen zullen je dragen,  
je voet zul je niet stoten aan een steen.

Leeuw en adder zul je vertrappen,  
roofdier en slang vermorzelen.

'Ik zal bevrijden wie mij liefheeft  
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

Roep je mij aan, ik geef antwoord,  
in de nood zal ik bij je zijn,  
je bevrijden en met roem overladen,  
je overvloed geven van dagen.  
Ik zal je redding zijn.'

**- Lied 263: 1,2,3, uit Liedboek**

1. Wees gij mijn toevlucht de komende nacht,  
De morgen die ik ondanks alles verwacht.  
Hoe kan ik gaan slapen als gij er niet zijt,  
Die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.
2. Wees gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,  
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,  
Die hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,  
Het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,  
Een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.  
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,  
Wees gij nu mijn toekomst, het duister voorbij

**- Preek**

**Wat heb je nodig  
om je  
veilig  
te voelen?**



**- Lied 823: 1,2, uit Liedboek**

1. Gij hebt, o Vader van het leven,  
de aarde aan de mens gegeven,  
het land, de zee is zijn domein.  
Gij hebt hem aan het woord doen komen  
om tussen werk'lijkheid en dromen  
getuige van uw Geest te zijn.

2. Uw wijsheid en uw welbehagen  
bepalen 's mensen levensdagen  
en wijzen hem zijn woonplaats aan.  
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,  
toch mag hij vrij en veilig wezen  
en heersen over het bestaan..

**- Gedenken van Leen Groeneveld**



**- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader**

**- Collecte**

**- Zingen: Lied 416: 1,2,4 uit Liedboek**

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden  
over jou Zijn vleugels spreiden  
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in Zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

**- Zegen**