

Orde van dienst
op 26 februari 2023 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik
Organist: Niek Schuringa
Pianiste: Moniek Timmer

- Muziek

- Voor de dienst zingen we:

ELB 218: 1,3

1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer,
samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.
3. Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator
Mijn Verlosser, Middelaar.
Vader met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
t'Is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer.

Hemelhoog 460: 1,2

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

- Woord van welkom

- Zingen: Lied 72: 1,2, Liedboek

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
2. Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien aller wegen,
totdat geen maan meer is.

- Stil gebed, bemoediging en groet

- Zingen: Lied 940: 1,2, Liedboek

1. Verberg mij nu
Onder uw vleugels Heer
Houd mij vast in uw sterke hand
Als de oceaan haar krachten toont
Zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God!
2. Vind rust mijn ziel in God alleen
ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil
Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God!

- Lied 617a: 1,2,3, Hemelhoog

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

slot:

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

- Moment met de kinderen, Paasproject

* Gesprek

* Projectlied. Melodie: 'Alles wat over ons geschreven is', Liedboek 536

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
Met de verhalen van het goede leven
zal God ons hoop en licht en liefde geven.
Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.

Kom met geluk en kom ook met je vragen.
God wijst de weg in deze veertig dagen.
Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

- Lezing in de Bijbel: Johannes 20: 19-22

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!'

Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.

Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.'

Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.'

- Overdenking

Ik wens jullie vrede!



- Zingen: Lied 710, de Opwekkingsbundel

1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

- Als Belijdenis: Lied 479: 1,4 Hemelhoog

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zo lang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
4. Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samenbracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

- **Angelina Bihun**  15 jaar, speelt "Arcade" (Duncan Laurence)

- **Leek-Oekraïne** 

- * Filmpje hulpkonvooi van onze mannen
- * Kort verslag Piet Nieuwhof

- **Gedenken Maria Witterholt-Noorman**



- **Dankgebed en voorbeden**

- **“Collecte”**

- **Zingen: Lied 79: 1,3,4 Evangelische Liedbundel**

1. Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u

3. Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd

4. Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u

- **Zegen**