



Orde van dienst  
op 5 februari 2023 aanvang 10:00 uur  
in de Hoeksteen  
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik  
Organist: Freek Reitsema

---

**- Woord van welkom en mededelingen**

**- Zingen: Lied 84: 1,6, uit Liedboek**

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.  
en steeds zich wijden aan uw lof.
6. Want God onze Heer die ons mild  
bestraalt als zon, beschermt als schild,  
zal in genade ons verhogen.  
Zijn hand onthoudt het goede niet  
aan wie oprecht Hem hulde biedt  
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.  
Heer, die het al in handen houdt,  
welzalig die op U vertrouwt.

**- Bemoediging en groet**

**- Gebed**

**- Woord van genade**

**- Zingen: Lied ds Troost, Evangelische liedbundel 362: 1,2,3**

1. God in ons midden, Heer, wij aanbidden  
met al uw kinderen wereldwijd,  
uw trouw aan mensen, uw onbegrensde,  
uw ongekende majesteit.
2. Lam dat de zonden draagt, Lam dat de leeuw verjaagt,  
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis -  
Gij spreidt geen macht ten toon,  
Gij zijt, o mensenzoon, onder een open hemel thuis.

3. Licht van de overkant, fakkel die eeuwig brandt,  
o vlam die ons naar Gods land geleidt  
wie lopen in uw licht, zie, over hun gezicht  
valt al de glans der eeuwigheid.

- **Opdracht**

- **Gebed om de Heilige Geest**

- **Bijbellezing: Lukas 12: 1-12**

**Onderricht aan de leerlingen en de menigte**

**12**<sup>1</sup>Intussen had er zich een enorme menigte verzameld. De mensen verdrongen elkaar, maar hij richtte zich eerst tot zijn leerlingen: 'Hoed je voor de zuurdesem, dat wil zeggen de huichelarij van de farizeeën. <sup>2</sup>Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. <sup>3</sup>Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt. <sup>4</sup>Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. <sup>5</sup>Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen. Ja, ik zeg jullie, wees bang voor hem! <sup>6</sup>Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. <sup>7</sup>Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. <sup>8</sup>Ik zeg jullie: iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God. <sup>9</sup>Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God. <sup>10</sup>En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest zal niet worden vergeven. <sup>11</sup>Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, <sup>12</sup>want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.'

- **Zingen: Lied 405: 1,3,4, uit Liedboek**

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,  
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die een in wezen zijt.
3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,  
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.  
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,  
een en al vuur en liefde en majesteit.

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God, almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid, Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt.

**- Preek**

**Respect  
voor de  
Here God**

**- Lied 221: 1,3, uit Liedboek**

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht  
zo als een mantel om mij heen geslagen  
zo is mijn God, ik zoek Zijn aangezicht  
ik roep Zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan Uw kind besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

**- Dankgebed en voorbeden**

**- Zingen: Lied 381: 1,2, uit Liedboek**

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,  
wil mij vergeven wat ik U misdeed;  
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,  
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.
2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,  
het heilig feest van uw gedachtenis;  
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet  
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

**- Tafelgebed**

**- Delen van brood en wijn**

**- Tijdens het Avondmaal zingen we:**

**- Als ik maar weet (Joh. de Heer, lied 17)**

1. Als ik maar weet, dat hier mijn weg  
door U, Heer, wordt bereid  
en dat die weg, hoe moeilijk ook mij  
nader tot U leidt.

**Refrein:**

Nader tot U, nader tot U  
nader, mijn Heiland, tot U  
Als ik maar weet, dat alles hier  
mij nader brengt tot U

3. Als ik maar weet, Uw liefd' o Heer  
vertroost mij dag aan dag;  
dan juich ik voort, wat ook mijn lot  
op aarde wezen mag

**Refrein:**

Nader tot U, nader tot U  
nader, mijn Heiland, tot U  
Als ik maar weet, dat alles hier  
mij nader brengt tot U

**- Abba, Vader (Liedboek, lied 886)**

1. Abba, Vader, U alleen U behoer ik toe  
U alleen doorgrondt mijn hart U behoort het toe  
Laat mijn hart steeds vurig zijn U laat nooit alleen  
Abba, Vader, U alleen U behoer ik toe
2. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen  
Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen  
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer laat mij nimmer gaan  
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen

**- Neem, Heer, mijn beide handen (Joh. de Heer, lied 925: 1,3)**

1. Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,  
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!  
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,  
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.
3. En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,  
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.  
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,  
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.

**- Dankgebed**

**- Zingen: Lied 726: 1,2,4, uit Liedboek**

1. Hoor een heilig koor van stemmen,  
staande aan de glazen zee,  
halleluja, halleluja,  
God zij glorie, zingen zijn.  
Menigten die geen kan tellen,  
als de sterren in hun glans,  
psalmen zingend, palmen dragend,  
in de hemel is een dans.
  
2. Komende uit de verdrukking,  
en de kleren wit als sneeuw  
in het bloed des Lams gewassen  
van het vuil van deze eeuw,  
in vervolgingen standvastig  
wachtende op U, hun Heer,  
overwonnen zij de satan  
en de wereld neemt een keer.
  
4. Ja, zij hebben overwonnen  
met uw kruis als hun banier,  
volgend U in uw verzoening,  
door de diepe doodsrivier.  
Met uw lijden medelijdend,  
medestervend in uw dood,  
vonden zij het eeuwig leven  
en hun loon bij U is groot.

**- Zegen**