



Orde van dienst op zondag 3 maart 2024
aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen
3^e zondag Veertigdagentijd voor Pasen
Voorganger: ds. Sita Hofstra
Muzikale begeleiding: Speelgroep Oldebert
speciale aandacht voor Oekraïne
Thema: "Ik zal U nooit in de steek laten!"

- **Welkom en mededelingen**

- **Eerste lied: "Vrede voor jou, hierheen gekomen"
(Geroepen om te zingen 15)**

1. Vrede voor jou,
hierheen gekomen
zoeken met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.
2. Niemand komt hier
vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
niemand te veel,
niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein,
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal,
wij leven van elkaar.
3. Jij die ons kent,
Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe,
leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt,
tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

- **Stil gebed**

- **Bemoedigingen groet**

- **Uitleg liturgische bloemschikking**

- **Lied "Toen ik naar mijn naaste zocht"**

1. Toen ik naar mijn naaste zocht,
waar was jij? Waar was jij?
Toen ik naar mijn naaste zocht,
waar was jij?

Refrein:

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht,
waar was jij?

3. Ik had niets en zocht een huis,
waar was jij? Waar was jij?
Ik had niets en zocht een huis,
waar was jij?

Refrein

5. Ik was ziek en vroeg om hulp,
waar was jij? Waar was jij?
Ik was ziek en vroeg om hulp,
waar was jij?

Refrein

6. Overal waar jij zult zijn,
zal Ik zijn, zal Ik zijn.
Overal waar jij zult zijn,
zal Ik zijn.

Refrein

- **Inleiding Gerben Wildeboer:**

Hoe de opvang v.d. Oekraïners tot nu toe verlopen is

- **Ervaring van één van de Oekraïners van de afgelopen twee jaar**

- **Als Kyriëgebed: "Wanneer wordt het waar" van Sela**

<https://www.youtube.com/watch?v=3puJXA2BLrU>

- **Gesprek met de kinderen/ aandacht voor het project**

- **Zingen: Projectlied (via de beamer)**

kinderen gaan naar de kinderdienst

- **Gebed**

- Lezing: Matteüs 26: 30-35 (NBV21)

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen: 'Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: "Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden." Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.' Petrus zei daarop tegen Hem: 'Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!' Jezus antwoordde hem: 'Ik verzeker je: deze nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal verloochenen.' Petrus zei: 'Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.' Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

- Zingen: Rode liedboek gezang 176
"O liefde die verborgen zijt" couplet 1, 4 en 5

1. O Liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

4. O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5. opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

- Lezing: 2 Timoteüs 4: 1-7 (NBV21)

Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.

- **Zingen: Rode liedboek gezang 429: 2 en 3**
"Blijf dan eerbiedig God verbeiden"

2. Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.
3. Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindelijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

- **Preek**

- **Zingen: Rode liedboek gezang 442**
"Jezus, ga ons voor, deze wereld door" alle 4 coupletten

1. Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.
3. Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.
4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

- **Bijdrage Jan Willem Slotema: toekomstig project Oekraïne**

- **Muzikaal intermezzo muziekgroep Oldebert**

- **Gebeden**

Afsluiten met Onze Vader mmv de Zandtovenaar

<https://vimeo.com/684179734> 'Onze Vader'

- **Aandacht voor de collecte**

- **Slotlied: Jerusalaim**

1. Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal
Er is een mens die roept om vrede
die mens roept overal.

Refrein: Jerusalaim, stad van God
wees voor ons mensen een veilig huis,
Jerusalaim, stad van vrede
breng ons weer thuis

Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal,
Er is een vader met zijn zonen
zij roepen overal.

Refrein.

Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland
Er is een volk dat wordt vergeten
dat volk roept overal.

Refrein.

Er is een wereld zonder grenzen
zo groot als het heelal
Er is een hemel voor de mensen
dat hoor je overal.

Refrein.

- **Zegen**